

Shalom!

This week, leaders from the tribes are sent to the Promised Land in order to bring back a report. As we know, the information they brought back was that it was a fruitful Land; however, 10 of the leaders added their own negative perceptions:

*Bemidbar 13:32 And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature.*

The response of the people?

*Bemidbar 14:1 So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night.*

Thus this bad report from their own leaders resulted in fear of men, fear of their circumstances and a lack of faith which would keep them wandering in the desert for 40 years and dying before entrance into the Promised Land. Leaders play an important role and are to be an example to the flock. When leaders begin to worry, fret, and tremble with fear, it is likely that they will set off an avalanche of grumbling, anxiety and fear. At this point, it is likely that YHWH will accomplish His will through another group of people.

So let's take a look at fear. The only fear that is good and healthy is the fear of the Almighty. That kind of reverent fear frees us from all other fears. Yeshua mentions to whom we should direct our fear:

*Matthew 10:28 "And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.*

From the Psalms we see the same message:

*Psalm 27:1 A Psalm of David. YHWH is my light and my salvation; Whom shall I fear? YHWH is the strength of my life; Of whom shall I be afraid? 2 When the wicked came against me To eat up my flesh, My enemies and foes, They stumbled and fell. 3 Though an army may encamp against me, My heart shall not fear; Though war should rise against me, In this I will be confident.*

*Psalm 56:4 In Elohim (I will praise His Word), In Elohim I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?*

There are many, many verses throughout Scripture which help us define fear. In Devarim we learn that proper fear is most appropriately learned by reading the Torah:

Shalom!

Deze week worden leiders van de stammen naar het beloofde land gestuurd om de situatie te rapporteren. Zoals we weten was de informatie die ze meebrachten dat het een vruchtbaar land was; 10 van de leiders echter voegden daar hun eigen negatieve percepties aan toe:

*Numeri 13:32 (Naardense) Ze laten over het land dat ze hebben verkend lasterpraat uitgaan naar de zonen Israëls, door te zeggen: het land waardoor we zijn overgestoken om het te verkennen, een land dat z'n ingezetenen verslindt is dat en heel de gemeenschap die we erin hebben gezien bestaat uit mannen van formaat!*

De reactie van het volk?

*Numeri 14:1 Dan heft heel de samenkomst aan en geven ze hun stem (te horen); ze weeklagen, de gemeente, in die nacht.*

Dit slechte verslag van hun eigen leiders resulteerde dus in angst voor mensen, angst voor hun omstandigheden en een gebrek aan geloof dat hen 40 jaar zou laten dwalen en sterven in de woestijn vóór dat ze het Beloofde Land zouden ingaan. Leiders spelen een belangrijke rol en moeten een voorbeeld voor de kudde zijn. Wanneer leiders zich zorgen beginnen maken en van angst beven, is het waarschijnlijk dat ze een lawine van gemopper, angst en vrees over zich zullen krijgen. Dan is het waarschijnlijk dat YHWH zijn wil zal volbrengen via een andere groep mensen.

Laten we dus naar vrees kijken. De enige angst die goed en gezond is, is de vrees van de Almachtige. Dat soort eerbiedige vrees bevrijdt ons van alle andere angsten. Yeshua vermeldt op wie we onze angst moeten richten:

*Mattheüs 10:28: vreest niet voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet vermogen te doden; maar vreest eerder hem die bij machte is én ziel én lichaam om te brengen in gehenna;*

Vanuit de Psalmen zien we dezelfde boodschap:

*Psalm 27:1 Een psalm van David. De Ene is mijn licht en mijn redding, voor wie zal ik vrezen? de Ene is mijns levens veste, voor wie dan nog verschrikt? 2 Toen tegen mij naderden mensen vol kwaad om mijn vlees te verslinden, mijn benauwers en mijn vijanden om mij heen, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen! 3 Al legert zich tegen mij een leger, mijn hart wordt niet bevreesd, al staat een oorlog tegen mij op, toch weet ik mij hier veilig.*

*Psalm 56:5 bij God, wiens woord ik loof, bij God weet ik mij veilig, ik vrees niet, wat zal vlees-en-bloed mij doen?*

Er zijn vele, vele verzen in heel de Schrift die ons angst helpen definiëren. In Deutronomium leren we dat goede angst het meest adequaat geleerd wordt door de Thora te lezen:

*Devarim 31:11 "when all Israel comes to appear before YHWH your Elohim in the place which He chooses, you shall read this Torah before all Israel in their hearing. 12 "Gather the people together, men and women and little ones, and the stranger who is within your gates, that they may hear and that they may learn to fear YHWH your Elohim and carefully observe all the words of this Torah*

The one who has proper fear walks in His ways:

*Psalms 128:1 A song of ascents. Blessed are all who fear YHWH, who walk in his ways.*

The one who fears YHWH, hates evil:

*Proverbs 8:13 The fear of YHWH is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.*

Contrast this with the one who has no fear:

*Ecclesiastes 8:13 But it will not be well with the wicked; nor will he prolong his days, which are as a shadow, because he does not fear before Elohim.*

The Psalms speak of many promises for those who have the fear of YHWH:

1. He is blessed and his descendants will be mighty on the earth - *Psalms 112:1 Praise YHWH! Blessed is the man who fears YHWH, Who delights greatly in His commandments. 2 His descendants will be mighty on earth; The generation of the upright will be blessed.*
2. Delivered from death and kept alive in famine - *Psalms 33:18 But the eyes of YHWH are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love, 19 to deliver them from death and keep them alive in famine.*
3. Will receive the kindness of YHWH - *Psalms 103:11 For as the heavens are high above the earth, So great is His kindness toward those who fear Him*
4. He fulfills their desires - *Psalms 145:19 He will fulfill the desire of those who fear Him; He also will hear their cry and save them.*
5. Goodness is stored up for them - *Psalms 31:19 Oh, how great is Your goodness, Which You have laid up for those who fear You, Which You have prepared for those who trust in You In the presence of the sons of men!*
6. And from the Proverbs, equating fear of YHWH with life - *Proverbs 14:27 The fear of YHWH is a fountain of life, To turn one away from the snares of death.*

Fear can paralyze us and we are admonished to move forward with faith:

*Deuteronomium 31:11 wanneer heel Israël komt om zich te laten zien bij het aanschijn van de Ene, je God, in het oord dat hij zal kiezen, dan zul je op roeptoon dit onderricht tegenover heel Israël voorlezen in hun oren; 12 vergader de gemeente: de mannen, de vrouwen, het kroost, en de zwerver-te-gast bij jou binnen je poorten; opdat ze mogen horen en opdat ze leren en zullen vrezen de Ene, uw God, en zullen waken om te doen alle woorden van dit onderricht (Torah);*

Degene die de juiste angst heeft, wandelt in Zijn wegen:

*Psalms 128:1 (Zang van de opgangen) Zalig al wie ontzag heeft voor de Ene, wie wandelt in zijn wegen.*

Degene die JHWH vreest, haat het kwaad:

*Spreuken 8:13 ontzag voor de Ene betekent haten van kwaad, hovaardij, hoogmoed en een kwalijke weg; een mond vol draaierijen haat ik;*

Vergelijk dit met degene die geen angst heeft:

*Prediker 8:13 en het goede zal niet geschieden aan de boosdoener, die zal zijn dagen niet verlengen; als de schaduw zal hij zijn, omdat hij geen ontzag heeft voor het aanschijn van God.*

De Psalmen spreken van veel beloften voor degenen die de vreze van JHWH hebben:

1. Hij wordt gezegend en zijn nakomelingen zullen machtig zijn op de aarde - *Psalms 112:1 Alleluia!- zalig een man die vreest de Ene, behagen heeft in zijn geboden bovenal! 2 capabel zal worden op aarde zijn zaad, de oprechten: gezegend hun geslacht!*
2. Verlost uit de dood en in leven gehouden bij hongersnood - *Psalms 33:18 Zie, het oog van de Ene is op wie hem vrezen, wie het verbeiden van zijn vriendschap. 19 Om hun ziel te ontrukken aan dood, hen bij honger te doen leven.*
3. Zal de vriendelijkheid van JHWH ontvangen - *Psalms 103:11 Nee, zo hoog als de hemel boven de aarde is heldhaftig zijn vriendschap over wie hem vrezen;*
4. Hij vervult hun verlangens - *Psalms 145: 19 Voor wie hem vrezen: hun behagen doet hij, hun hulpgeroep hoort hij, en hij redt hen.*
5. Goedheid wordt voor hen opgeslagen - *Psalms 31:20 Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen, hebt bereid voor wie toevlucht zoeken bij u, tegenover Adams zonen!*
6. En van de Spreuken die de vreze van JHWH gelijkstellen met leven - *Spreuken 14:27 Ontzag voor de Ene is een springader van leven, daarmee kun je ontwijken de strikken des doods.*

Angst kan ons verlammen en we worden gewaarschuwd om met het geloof verder te gaan:

*2 Timothy 1:7 For Elohim has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.*

*Romans 8:14 For as many as are led by the Spirit of Adonai, these are sons of Adonai. 15 For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, "Abba, Father."*

Oh, how much we can be reassured by His love!

*1 John 4:15 Whoever confesses that Yeshua is the Son of Adonai, Adonai abides in him, and he in Adonai. 16 And we have known and believed the love that Adonai has for us. Adonai is love, and he who abides in love abides in Adonai, and Adonai in him. 17 Love has been perfected among us in this: that we may have boldness in the day of judgment; because as He is, so are we in this world. 18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. 19 We love Him because He first loved us.*

There may be a time for all of us when YHWH will again ask us to act in faith...against all odds of success... to act, like Caleb and Joshua, against the majority opinion. We may once again have to overcome the spirit of fear of man in order to see Him divide the waters, send the manna, provide water from a rock, and defeat the enemy. Baruch HaShem, what a mighty Elohim we serve!

What's really scary is that the first description of those who will be thrown into the lake of fire implies fear:

*Revelation 21:8 "But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death."*

Yet when the hour of judgment comes on the entire earth, all will make the choice of whom they fear:

*Revelation 14:6 Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth -- to every nation, tribe, tongue, and people -- 7 saying with a loud voice, "Fear Elohim and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water."*

Shabbat Shalom!  
Ardelle

*2 Timotheüs 1:7 Want God heeft ons niet een geest van lafheid gegeven, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.*

*Romeinen 8:14 Zovelen als zich laten leiden door Gods Geest die zijn zonen-en-dochters van God. 15 Ge hebt niet een geest van knechtschap ontvangen om u opnieuw vrees aan te jagen, nee, ge hebt ontvangen een geest van aanneming tot zonen-en-dochters, door wie wij schreeuwen: Abba!, Vader!*

Oh, hoe kunnen we worden gerustgesteld door Zijn liefde!

*1 Johannes 4:15 al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is: God blijft in hem en hij in God. 16 Wij, we hebben leren kennen en zijn gaan geloven de liefde die God bij ons onderhoudt: God is liefde; wie blijft in de liefde, blijft in God en God blijft in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, -opdat we vrijheid van spreken hebben op de dag van het oordeel- dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld: er is in de liefde geen vrees; 18 nee, de volmaakte liefde drijft de vrees uit, omdat vrees verband houdt met bestraffing: wie bevreesd is, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij, we hebben lief omdat hij als eerste ons heeft liefgehad.*

Er kan voor ons allemaal een moment komen dat YHWH ons opnieuw zal vragen om te handelen in geloof ... tegen alle kans op slagen in ... om op te treden, zoals Kaleb en Jozua, tegen de mening van de meerderheid. We kunnen nog eens de geest van de angst van de mens overwinnen om Hem de wateren te zien verdelen, het manna te sturen, water uit een rots te bieden, en de vijand te verslaan. Baruch HaShem, wat een machtige God dienen wij!

Wat echt eng is, is dat de eerste beschrijving van degenen die in de poel van vuur worden gegooid, angst inboezemt:

*Openbaring 21:8 maar de lafaards en trouwelozen en verdorvenen en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood!*

Maar wanneer het uur van het oordeel over de hele aarde komt, zullen allen de keuze maken van wie ze vrezen:

*Openbaring 14:6 En ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen, met een eeuwig evangelie om te verkondigen aan hen die op aarde zijn gezeten, aan alle volk en stam, taal en gemeenschap, 7 zeggend met grote stem: vreest God en geeft hem glorie, want het uur van zijn gericht is gekomen; brengt hem hulde die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt!*

Shabbat Shalom!  
Ardelle