

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Every true disciple of Yeshua should expect to experience persecution in one form or another, sooner or later, but there is an upside: Entrance to the kingdom.

## Ticket to the Kingdom

Yeshua taught his disciples to expect persecution. He said, "Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven" (Matthew 5:10). By saying "theirs is the kingdom of heaven," Yeshua indicated that those who endure persecution for his sake will find entrance into the kingdom.

To be persecuted for the sake of righteousness means to suffer for the sake of fidelity to God despite various types of coercion and attempts to force a person into compromise and apostasy. The Jewish people had a long legacy of enduring suffering and persecution for their allegiance to God. In the days before the Hasmonean revolt, the wicked Syrian-Greeks persecuted and even martyred Jewish people who remained faithful to the commandments of circumcision, Sabbath observance, and dietary laws. The same fate awaited the faithful Jews of the apostolic and post-apostolic age as the Roman world attempted to suppress the practice of Judaism.

Rabbi Yeshua warned His disciples that they would be insulted, persecuted, and falsely accused specifically because of their affiliation with Him. He said, "Blessed are you when men hate you, and ostracize you, and insult you, and scorn your name as evil, for the sake of the Son of Man" (Luke 6:22). Some New Testament scholars suggest that the original Hebrew of Matthew 5:10 might have read, "Blessed are those who have been persecuted for the sake of The Righteousness One (HaTzaddik, הצדיק), for theirs is the kingdom of heaven." Yeshua is the Tzaddik, i.e., the "Righteous One."

Yeshua reminded His disciples that the prophets of old suffered similar persecution from their countrymen. He said, "Be glad in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the same way their fathers used to treat the prophets" (Luke 6:23). In fact, Yeshua's disciples

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Elke ware discipel van Yeshua moet vroeg of laat in een of andere vorm vervolging verwachten, maar er is een pluspunt: Toegang tot het koninkrijk.

## Ticket voor het Koninkrijk

Yeshua leerde zijn discipelen om vervolging te verwachten. Hij zei: "Zalig zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want hunner is het Koninkrijk der hemelen" (Mat 5:10). Door te zeggen "hunner is het Koninkrijk der hemelen," gaf Yeshua aan dat zij die vervolging omwille van zijn belang verduren, toegang tot het koninkrijk zullen vinden.

Vervolgd worden omwille van de gerechtigheid betekent lijden omwille van de trouw aan God, ondanks verschillende soorten dwang en pogingen om iemand te dwingen tot een compromis en afvalligheid. Het Joodse volk had een lange erfenis van lijden en vervolging verdragen voor hun trouw aan God. In de dagen voor de Hasmonese opstand, vervolgden en martelden de goddeloze Syrisch-Grieken de Joodse mensen die trouw bleven aan de geboden van de besnijdenis, de sabbat, en spijswetten. Hetzelfde lot wachtte de trouwe Joden van de apostolische en post-apostolische tijd toen de Romeinse wereld probeerde om het praktiseren van het jodendom te onderdrukken.

Rabbi Yeshua waarschuwde Zijn discipelen dat zij zouden worden beledigd, vervolgd, en valselijk beschuldigd, bijzonder vanwege hun verbondenheid met Hem. Hij zei: "Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten en verbannen en beledigen, en uw naam minachtend als kwaad verwerpen ter wille van de Zoon des mensen" (Lukas 6:22). Sommige Nieuwe Testament geleerden suggereren dat het oorspronkelijke Hebreeuws van Mat 5:10 kan zijn geweest: "Zalig zijn die welke vervolgd werden omwille van De Rechtvaardige (HaTzaddik, הצדיק), want hunner is het Koninkrijk der hemelen." Yeshua is de Tzaddik, dat wil zeggen, de "Rechtvaardige."

Yeshua herinnerde Zijn discipelen eraan dat de profeten van vroeger gelijkaardige vervolging leden van hun landgenoten. Hij zei: "Wees blij op die dag en spring op van blijdschap, want zie, uw loon is groot in de hemel. Want op dezelfde manier waren hun vaders gewoon om de profeten te behandelen" (Lucas 6:23). In

should be concerned if they do not experience some measure of persecution for the sake of the Master: "Woe to you when all men speak well of you, for their fathers used to treat the false prophets in the same way" (Luke 6:26). The reward of the persecuted is laid up in heaven, that is to say, it remains with the Father to be paid out at the coming of the kingdom of heaven: "They came to life and reigned with Messiah for a thousand years" (Revelation 20:4).

feite moeten Yeshua's discipelen zich zorgen maken als ze niet een zekere mate van vervolging ervaren omwille van het oogmerk van de Meester: "Wee u, wanneer al de mensen goed van u spreken, want hun vaders waren gewoon de valse profeten op dezelfde wijze te behandelen" (Lucas 6:26). De beloning van de vervolgers is in de hemel weggelegd; d.w.z., het blijft bij de Vader om te worden uitgekeerd bij de komst van het koninkrijk van de hemel: "Ze werden levend en heersten duizend jaar als koningen met Christus" (Openbaring 20: 4).

