

Shalom!

This week our parsha gives us insights and details in the life of Yitzchak/Isaac. We notice that in Yitzchak's life, there were many situations that required incredible faith and trust in the promises of YHWH, beginning of course with his near sacrifice. We are left to wonder how this affected him and laid the groundwork for the tremendous faith he often displayed. As the chosen son of Avraham, he somehow trusted that his barren wife would someday bear a child. Yet through his wife's barrenness, did this cause Yitzchak to develop a deeper personal relationship with the Almighty through the avenue of prayer?

*Bereshith/Genesis 25:21 And Yitzchak prayed to YHWH for his wife, because she was barren. And YHWH granted his prayer, and Rivkah his wife conceived*

A walk with YHWH is not always easy. It can seem as if the problems are never-ending, tempting us to give up believing. Then came the barrenness of the Land:

*Bereshith/Genesis 26:1 Now there was a famine in the land, besides the former famine that was in the days of Avraham.*

And then Yitzchak had his first encounter with His covenant keeping Elohim:

*Bereshith/Genesis 26:2-5: And YHWH appeared to him and said, "Do not go down to Egypt; dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you, for to you and to your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Avraham your father. I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws."*

Despite these awesome reassurances from YHWH, Yitzchak was not perfect as fear took over and like his father, he put his wife in jeopardy with the king of Gerar. Even so, the Holy One faithfully looked after His chosen ones and rescued them. Soon afterwards, we read that Yitzchak believed in the promises of blessings as he sowed in that dry land during the drought. Oh yes, we can understand how much faith this required as in the Land today we are pleading with this same covenant keeping Elohim for rain following many seasons of drought. After his promised blessing, despite the drought, Yitzchak sowed in the Land and received an amazing harvest:

Shalom!

Deze week geeft onze sidra ons inzicht en details uit het leven van Yitzchak/Izaak. We merken dat in Yitzchak's leven er veel situaties waren die ongelooflijk geloof en vertrouwen in de beloften van YHWH vereisten, te beginnen natuurlijk met zijn bijna-offer. We blijven ons afvragen hoe dit hem beïnvloedde en de basis legde voor het enorme geloof dat hij vaak liet blijken. Als de uitverkoren zoon van Avraham, vertrouwde hij er op een of andere manier op dat zijn onvruchtbare vrouw ooit een kind zou dragen. Maar was de onvruchtbaarheid van zijn vrouw er de oorzaak van dat Yitzchak een diepere persoonlijke relatie met de Almachtige ontwikkelde via het gebed?

*Bereshith/Genesis 25:21 En Yitzchak bad tot JHWH voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En JHWH verhoorde zijn gebed, en Rivkah zijn vrouw werd zwanger*

Wandelen met YHWH is niet altijd gemakkelijk. Soms lijken de problemen nooit op te houden; wat ons verleidt om het geloven op te geven. Toen kwam de onvruchtbaarheid van het Land:

*Bereshith/Genesis 26:1 En er was een hongersnood in het land, een andere dan de eerdere honger, die in de dagen van Avraham was.*

En toen had Yitzchak zijn eerste ontmoeting met Zijn verbond nalevende Elohim:

*Bereshith/Genesis 26:2 Daar laat zich aan hem zien de Ene en zegt: daal niet af naar Egypte, woon in het land dat ik je toezeg; 3 wees zwerver-te-gast in dit land: ik zal met je zijn, ik zal je zegenen; want aan jou en aan je zaad zal ik al deze landstreken geven; ik zal de bezwering gestand doen die ik heb gezworen aan Abraham, je vader; 4 ik zal jouw zaad zo overvloedig maken als de sterren aan de hemel, geven zal ik aan jouw zaad al deze landstreken; door jouw zaad zullen zich gezegend weten alle volkeren van het aardland, 5 als loon daarvoor dat Abraham gehoord heeft naar mijn stem, en bewaard heeft wat ik te bewaren gaf: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn onderrichtingen! (Naardense)*

Ondanks deze ontzagwekkende geruststellende woorden van JHWH, bleek Yitzchak er niet tegen opgewassen toen de angst het van hem overnam en hij zoals zijn vader zijn vrouw in een gevaarlijke situatie bracht met de koning van Gerar. Zelfs dan zag de Heilige trouw naar Zijn uitverkorenen om en redde hen. Kort daarna, lezen we dat Yitzchak geloofde in de beloften van zegeningen als hij in dat droge land tijdens de droogte zaaide. Oh ja, we kunnen begrijpen hoeveel geloof dit vereist als we vandaag de dag in het Land bij deze zelfde verbond nalevende Elohim pleiten om regen na vele seizoenen van droogte. Na zijn beloofde zegen, ondanks de droogte, zaaide Yitzchak in het land en kreeg een geweldige oogst:

*Bereshith/Genesis 26:12-14. And **Yitzhak sowed in that land and reaped in the same year a hundredfold. YHWH blessed him, and the man became rich, and gained more and more until he became very wealthy. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistines envied him.***

*Romans 8:35-37 **Who shall separate us from the love of Messiah? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?** As it is written, "For your sake we are being killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered." No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.*

*Jeremiah 17:7-8 "Blessed is the man who trusts in YHWH, whose trust is YHWH. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and **is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.**"*

We remember that there was another man who stayed in the Land during a time of famine and was blessed. This was the man Boaz in the story of Ruth. Naomi and her husband and children left the Land and went to Moab because of the famine, but Boaz stayed. Not only did Naomi end up with Moabite wives for her sons, but also her husband and her sons died in Moab. Naomi returned to the Land broken and bitter, to find that her kinsman redeemer was blessed and prospering! Just like Yitzhak, he trusted in the Elohim of Israel's provision in difficult times.

And the point here? We need to seek the Voice of the Holy Spirit when times are difficult and most of all continue to trust in His promises, even if we do not see them being realized in our day.

*2 Corinthians 1:20 For **all the promises of Adonai find their Yes in Him.** That is why it is through him that we utter our Amen to Adonai for his glory.*

Shabbat Shalom!  
Ardelle

*Bereshith/Genesis 26:12 **Als Isaak in dat land zaait vindt hij in dat jaar honderd vrachten terug: de Ene zegent hem. 13 De man groeit, gaandeweg groeiend totdat hij zeer groot is. 14 Hem wordt bezit aan volvee, bezit aan rundvee en een overvloed aan dienstvoik, zodat de Filistijnen jaloers op hem worden.***

*Romeinen 8:35 **Wie zal ons scheiden van de liefde van de Gezalfde? verdrukking of nood of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of een zwaard?** 36 Het is zoals geschreven staat: 'wegens u worden wij heel de dag gedood, wij worden beschouwd als schapen voor de slacht' (Ps. 44,23), 37 maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons zijn liefde heeft betoond.*

*Jeremia 17:7 Gezegend de vent die zijn veiligheid zoekt bij de Ene, wiens veiligheid de Ene is geworden; 8 wezen zal hij als een boom geplant aan waterstromen: naar een gracht zendt hij zijn wortels uit, hij ziet het niet als er hitte aankomt, blijvend is zijn uitloop groen; **om een jaar van droogte bekommert hij zich niet, zonder ophouden draagt hij zijn vrucht.***

We herinneren ons nog van een andere man die in een tijd van hongersnood in het Land gebleven was en gezegend werd. Dit was de man Boaz in het verhaal van Ruth. Naomi en haar man en kinderen verlieten het land en gingen naar Moab als gevolg van de hongersnood, maar Boaz bleef. Niet alleen zat Naomi toen met Moabitische vrouwen voor haar zonen, maar ook stierven haar man en zonen in Moab. Naomi keerde gebroken en bitter terug naar het Land, om vast te stellen dat haar bloedverwant-losser gezegend en welvarend was! Net als Yitzhak, vertrouwde hij in de Elohim van de voorziening voor Israël in moeilijke tijden.

En wat is het punt hier? We moeten in moeilijke tijden de Stem van de Heilige Geest zoeken en vooral blijven vertrouwen op Zijn beloften, zelfs als we niet zien dat ze in onze tijd worden gerealiseerd.

*2 Korintiërs 1:20 **Want hoevele Gods aankondigingen ook zijn, in hem is het 'ja';** daarom is er door hem ook het 'Amen', tot glorie van God door ons.*

Shabbat Shalom!  
Ardelle