

Shalom!

Last week in my e-letter I wrote about sacrifices having the inherent intention of correcting thoughts, omissions, and deeds. An appropriately made sacrifice became a "satisfying aroma" to YHWH. The ritual of sacrifice was combined with a clean heart which had the holy desire to follow Him. Sacrifices were never meant to be an empty ritual.

This week we will delve into this even further. Our Torah reading begins with a description of the burnt offering (*olah*), which is completely consumed by fire:

Vayikra (Leviticus) 6:9 "Command Aharon and his sons, saying, 'This is the law of the burnt offering: The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. 10 'And the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. 11 'Then he shall take off his garments, put on other garments, and carry the ashes outside the camp to a clean place. 12 'And the fire on the altar shall be kept burning on it; it shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it; and he shall burn on it the fat of the peace offerings. 13 'A fire shall always be burning on the altar; it shall never go out.

Some of the Jewish Sages explain the purpose of this offering and it can be shown that this same purpose parallels the teachings of Yeshua and the apostles. From the Jerusalem Talmud, it is written that the burnt offering (*olah*) brings about **forgiveness for thoughts**. What's worse? An action or a thought? In the world we live in, we are almost always judged by our actions. Most people would not consider thoughts to be a real issue. With thoughts, "no harm, no sin" is the acceptable idea. But Yeshua and the sages have the opposite viewpoint - mere thought can be sin, and therefore forgiveness is required.

Since the *olah* was brought for thoughts of the heart (and future commitment to Him) and not for physical sins, it was completely holy and was to be completely consumed on the altar. Ashes were the only trace evidence that something holy had happened. The fire of the *olah* was to burn continually, i.e. constantly burning away evil thoughts. The *olah* brought atonement for thoughts, allowing that person to become completely dedicated to the Holy One of Israel in thought and deed:

*Romans 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of Elohim, **that you present your bodies a living sacrifice**, holy, acceptable to Elohim, which is your reasonable service. 2 And do not be conformed to this world, but **be transformed by the renewing of your mind**, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of Elohim.*

Shalom!

Vorige week schreef ik in mijn e-brief over offers die de inherente bedoeling hebben van gedachten, verzuimen, en daden te corrigeren. Een gepast gebracht offer werd een "bevredigende aroma" voor YHWH. Het ritueel van het offer ging gepaard met een rein hart, dat het heilige verlangen had om Hem te volgen. Offers waren nooit bedoeld als een leeg ritueel.

Deze week zullen we hierop nog verder ingaan. Onze Torah lezing begint met een beschrijving van het brandoffer (*olah*), dat volledig door het vuur wordt verteerd:

*Vayikra (Leviticus) HSV 6: 9 "Gebied Aäron en zijn zonen: Dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven, en het vuur van het altaar moet erop blijven branden. 10 De priester moet dan zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen, als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft, en die naast het altaar leggen. 11 Dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken, en de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen. 12 **En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden; het mag niet uitgeblust worden.** De priester moet er elke morgen hout op aansteken, daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan. 13 **Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust worden***

Sommigen van de Joodse wijzen leggen het doel van deze offergave uit en het is aantoonbaar dat dit doel parallel loopt met de leer van Yeshua en de apostelen. In de Jeruzalem Talmud staat geschreven dat het brandoffer (*olah*) **vergeving voor gedachten** brengt. Wat is erger? Een daad of een gedachte? In de wereld waarin we leven, worden we bijna altijd beoordeeld op onze daden. Het komt bij de meeste mensen niet op om gedachten als een echt probleem te zien. Met gedachten, "geen kwaad, geen zonde" is de gangbare mening. Maar Yeshua en de wijzen zien het heel anders - gedachte alleen al kan zonde zijn, en daarvoor is vergeving nodig.

Aangezien het *olah* voor gedachten van het hart (en toekomstige inzet voor Hem) werd gebracht en niet voor de fysieke zonden, was het helemaal heilig en moest op het altaar volledig worden verteerd. As was het enige bewijs dat er iets heiligs was gebeurd. Het vuur van het *olah* moest blijvend branden, dat wil zeggen voortdurend foute gedachten wegbranden. Het *olah* bracht verzoening voor gedachten, waardoor die persoon volledig toegewijd werd aan de Heilige van Israël, in denken en doen:

*Romeinen 12: 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, **om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer**, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar **word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid** om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.*

Man was made in the image of Elohim. The purpose of the mind and one's thoughts is to allow one to cling to YHWH. The body is physical and has a variety of physical urges and animal instincts. The mind, however, is the manifestation of the image of Elohim. With this reasoning, we could deduce that a sin in our thoughts (our connection with the Almighty) is definitely greater than to sin with our body. If you sin with your body, you can be punished. But if you sin with your mind, you have corrupted the image of Elohim within you (Ramban). Thus the *olah* (burnt offering) is brought for the "sin" of forbidden thoughts, with the entire animal being consumed by fire. One's mind is being "transformed and renewed" that he "may prove what is that good and acceptable and perfect will of Elohim." The intention is then that the offerer will be obedient, not only in keeping the Torah commands, but also holy in his words and thoughts.

In both the Hebrew Scriptures and the Brit Chadasha, there is a focus on thoughts associated with the mind/heart. They are worth reading as we are talking about a relationship with the Almighty that goes beyond works and physical keeping of the commandments. First a few from the Tanach:

NJB Psalm 26:2 Probe me, Yahweh, examine me, Test my heart and my mind in the fire.

NJB Isaiah 55:7 Let the wicked abandon his way and the evil one his thoughts. Let him turn back to Yahweh who will take pity on him, to our God, for he is rich in forgiveness;

NKJ Jeremiah 4:14 O Jerusalem, wash your heart from wickedness, That you may be saved. How long shall your evil thoughts lodge within you?

KJV Proverbs 24:9 The thought of foolishness is sin: and the scorner is an abomination to men.

KJV Psalm 139:2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off... 17 How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them! ... 23 Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:

NJB Jeremiah 17:10 I, Yahweh, search the heart, test the motives, to give each person what his conduct and his actions deserve.

Yeshua's words (may want to read the greater context):

Matthew 5:28 "But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.

Matthew 15:19 "For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies.

Matthew 23:25 "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. 26 "Blind Pharisee, first cleanse the inside

De mens werd gemaakt naar het beeld van God. Het doel van het besef en gedachten is om ons aan JHWH vast te klampen. Het lichaam is fysiek en heeft een verscheidenheid aan fysieke driften en dierlijke instincten. Het besef is echter de manifestatie van het beeld van God. Met deze redenering, kunnen we afleiden dat een zonde in onze gedachten (onze verbinding met de Almachtige) zeker groter is dan de zonde met ons lichaam. Als je zondigt met je lichaam, kun je worden gestraft. Maar als je zondigt met je besef, heb je het beeld van God in je beschadigd (Ramban). Het *olah* (brandoffer) wordt dus gebracht voor de "zonde" van verboden gedachten, waarbij het hele dier door het vuur wordt verteerd. Het besef wordt "getransformeerd en vernieuwd" zodat men "mag beproeven, welke de goede, welgevallige en volmaakte wil van God" is. De bedoeling is dan dat de aanbieder gehoorzaam wordt, niet alleen in het houden van de Tora geboden, maar ook heilig in zijn woorden en gedachten.

Zowel in de Hebreeuwse Geschriften als de Brit Chadasha, (NT) is er een focus op gedachten in verband met het besef/hart. Zij zijn het lezen waard als we praten over een relatie met de Almachtige die verder gaat dan werken en fysieke onderhouden van de geboden. Eerst enkele uit de Tenach:

Psalm 26:2 HSV Beproof mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart.

Jesaja 55:7 HSV Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Jeremia 4:14 HSV Was het kwaad van uw hart af, Jeruzalem, opdat u verlost wordt. Hoelang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten?

Spreuken 24:9 HSV Het bedenken van dwaasheid is zonde, een spotter is een gruwel voor de mens.

Psalm 139:2 HSV Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. ... 17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. ... 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.

Jeremia 17:10 HSV Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Yeshua's woorden (als u de grotere context wilt lezen):

Mattheüs 5:28 HSV Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Mattheüs 15:19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Mattheüs 23:25 HSV Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. 26 Blinde Farizeeër, reinig eerst de

of the cup and dish, that the outside of them may be clean also.

Mark 7:20 And He said, "What comes out of a man, that defiles a man. 21 "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

Revelation 2:23 ... all the congregations will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds.

Other Brit Chadasha verses:

James 1:14 But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. 15 Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings forth death.

James 4:8 Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.

2 Corinthians 10:4 For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, 5 casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Messiah,

1 John 2:15 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16 For all that is in the world -- the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life -- is not of the Father but is of the world. 17 And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.

Hebrews 10:22 let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.

Romans 8:4 ... do not walk according to the flesh but according to the Spirit. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit.

The Word helps us -

Hebrews 4:12 For the word of Elohim is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

Our Messiah is ultimately our saving grace:

1 Corinthians 15:57 But thanks be to Elohim, who gives us the victory through our Adonai, Yeshua the Messiah. 58 Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of Adonai, knowing that your labor is not in vain in Adonai.

Shabbat Shalom!
Ardelle

binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt.

Marcus 7:20 HSV En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord,

Openbaring 2:23 HSV... alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.

Andere Brit Chadasha verzen:

Jakobus 1: 14 HSV Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

Jakobus 4: 8 HSV Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

2 Korintiërs 10: 4 HSV De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

1 Johannes 2:15 HSV Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Hebreeën 10:22 HSV laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water

Romeinen 8: 4 ... niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

Het Woord helpt ons –

Hebreeën 4: 12 HSV Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Onze Messias is uiteindelijk onze reddende genade:

1 Korintiërs 15:57 HSV Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Shabbat Shalom!
Ardelle

