

Shalom!

The aspect of prayer and how it relates to the Golden Altar of Incense in the Tabernacle is very interesting. You can have a Tabernacle with all its furnishings, but if you have no connection through prayer to the Almighty, then there will be an emptiness in your relationship. It was the job of the High Priest to tend to the incense:

**Shemot/Exodus 30:7** "Aharon shall burn on it sweet incense every morning; when he tends the lamps, he shall burn incense on it.

Now think about this. The people were not allowed into the Holy of Holies, however, their prayers combined with the incense were able to float over into this space! This is also very interesting when you consider what happened after the opening of the 7th Seal:

**Revelation 8:3** Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. 4 And the smoke of the incense, with the prayers of the saints, ascended before God from the angel's hand.

Yeshua spoke on prayer:

**John 14:13** "And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son.

But this does not mean that we can ask for whatever we want or be guaranteed a certain answer. We must remember what is also taught by Yeshua's beloved disciple, John:

**1 John 5:14** Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.

How, then, do we know what to pray?

**Romans 8:26** Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. 27 Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of Adonai.

And we know that we can trust Him with the answers as:

**Romans 8:28** And we know that all things work together for good to those who love Adonai, to those who are the called according to His purpose.

Shalom!

Het aspect van het gebed en hoe het betrekking heeft op het Gouden Reukofferaltaar in de Tabernakel is zeer boeiend. Je kunt een tabernakel hebben met al zijn attributen, maar als je via gebed geen verbinding tot de Almachtige hebt, dan zal er een leegte in je relatie zijn. Het was de taak van de hogepriester om zorg te dragen voor de wierook:

**Sjemot/Exodus 30:7** Doen roken zal Aäron daarop wierook van geurige kruiden,- ochtend na ochtend als hij de lampen in orde maakt zal hij daarmee wieroken. (Naardense)

Nu, denk over het volgende na. De mensen werden niet toegelaten in het Heilige der Heiligen; hun gebeden echter in combinatie met de wierook waren in staat om naar deze ruimte over te zweven! Dit is zeer merkwaardig als je bedenkt wat er na de opening van het 7de Zegel gebeurde:

**Openbaring 8:3** En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en hem werd veel reukwerk gegeven om met de gebeden van alle heiligen neer te leggen op het gouden altaar voor het aanschijn van de troon. 4 En de rook van het reukwerk steeg op mét de gebeden der heiligen, uit de hand van de engel omhoog tot voor Gods aanschijn. (Naardense)

Yeshua sprak over het gebed:

**Joh 14:13** en wat ge ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader wordt verheerlijkt in de zoon; (NB)

Maar dit betekent niet dat we kunnen vragen wat we willen of dat een bepaald antwoord wordt gegarandeerd. We moeten niet vergeten wat er ook door Yeshua's geliefde discipel Johannes onderwezen wordt:

**1 Joh 5:14** en dit is de vrijheid van spreken die we hebben bij hem: dat, als we iets vragen naar zijn wil, hij naar ons hoort; (Naardense)

Hoe weten we dan wat te bidden?

**Romeinen 8:26** Zo komt ook de Geest onze zwakheid méé te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden weten wij niet; maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En hij die de harten doorgrondt, weet wat het streven van de Geest is, dat hij, overeenkomstig God, voor heiligen pleit. (Naardense)

En we weten dat we Hem kunnen vertrouwen met antwoorden als:

**Romeinen 8:28** Wij weten dat voor wie God liefhebben hij alles doet mede-werken ten goede,- voor wie naar zijn voornemen geroepen zijn; (Naardense)

This morning I listened to an interview that Daniel Holding and Al McCarn had with Tommy Waller and Ephraim and Rimona Frank on Hebrew Nation Radio <https://hebrewnationonline.com/hebrew-nation-morning-show-the-remnant-road-2116/>. The topic is about understanding who we are as part of Israel and how we should conduct ourselves. Following are some of their thoughts, but if you can, please listen to the entire interview -

- How can Christians NOT identify with Israel? We know according to Romans that we are part of the Commonwealth of Israel
- Identity can lead to arrogance and pride. We must understand humility. We must also understand that horrible sin has been committed against our Jewish brothers and sisters. We have to first come to them demonstrating who we are - not with proof from the Scriptures. Then they will begin to see us as their brother. We may have repented to the Father but not to our brother.
- Jewish people have been laying down their lives and the lives of their families to hold on to the Land. Are we also willing to pay a price? The least we can do is to lay our lives down for one another and serve in the communities where we live. And live with the vision of being in the Land....Next Year in Jerusalem!
- One of our problems is that we don't know Israel - the people or the Land. Are we apathetic or ignorant? Do we know that the area of Judea/Samaria (West Bank) is the place of the covenant of Avraham, Yitzchak, and Ya'acov? Do we see this battle going on in the world? The enemies of Israel are set against them. Are we praying?
- Like Yehoshua and Calev, we are mandated to come back from the Land with a good report. This is a good Land! We need to reconnect with the Land!
- For the Jews, Yeshua is often associated with anti-Semitism. This is a hurdle to overcome. The reality for the Jews is that they were killed because of the Name of Jesus. Yeshua must be presented as a good Jew. A Jew who told stories and parables, just as the Jewish people continue to speak today. A Jew who came for the lost sheep of the House of Israel.
- Today Hebrew Roots people are trying to grab a hold of Torah from a knowledge standpoint, instead of the reality that God is trying to bring His people back to a love for each other, and a love for the Land, and for Jerusalem. We can't be happy just celebrating Sukkot in Colorado, Tennessee, or Iowa! The real Feasts will happen in Jerusalem! We have to long for the Temple to be rebuilt and for Jerusalem to become a praise in all the earth! This is restoration! This is something that we can speak about with the

Vanochtend luisterde ik naar een interview dat Daniel Holding en Al McCarn met Tommy Waller en Efraim en Rimona Frank hadden op de Hebrew Nation Radio: <https://hebrewnationonline.com/hebrew-nation-morning-show-the-remnant-road-2116/>. Het onderwerp gaat over begrijpen wie we zijn als onderdeel van Israël en hoe we ons moeten gedragen. Hierna volgen enkele van hun gedachten, maar als je kunt, luister dan naar het hele interview -

- Hoe is het mogelijk dat christenen zich NIET met Israël identificeren? We weten volgens Romeinen dat we deel uitmaken van het Gemeenebest van Israël.
- Identiteit kan leiden tot arrogantie en trots. We moeten nederigheid begrijpen. We moeten ook begrijpen dat afschuwelijke zonden zijn begaan tegen onze Joodse broeders en zusters. We moeten hen eerst gaan tonen wie we zijn - niet met bewijs vanuit de Schrift. Dan zullen ze ons beginnen te zien als hun broer. Wij kunnen ons bekeerd hebben tot de Vader maar niet tot onze broeder.
- Joodse mensen hebben hun leven en de levens van hun families gegeven om het Land vast te houden. Zijn ook wij bereid om een prijs te betalen? Het minste wat we kunnen doen is ons leven voor elkaar geven en in de gemeenschappen te dienen daar waar we leven. En leven met de visie van in het Land zijn.... Volgend jaar in Jeruzalem!
- Eén van onze problemen is dat we Israel niet kennen - de mensen noch het Land. Zijn we apathisch of onwetend? Weten we dat het gebied van Judea/Samaria (Westelijke Jordaanoever) de plaats van het verbond met Avraham, Jitschak en Ja'akov is? Zien we dat deze strijd in de wereld nog gaande is? De vijanden van Israël worden tegen hen opgezet. Zijn we aan het bidden?
- Net als Yehoshua en Calev, zijn we gemandateerd om uit het land terug te komen met een goed rapport. Dit is een goede Land! We moeten weer een band met het Land krijgen!
- Joden associëren Yeshua vaak met anti-semitisme. Dit is een te overwinnen hindernis. De realiteit voor de Joden is dat ze werden gedood wegens de Naam van Jezus. Yeshua moet hun worden gepresenteerd als een goede Jood. Een jood die verhalen en gelijkenissen vertelde, net als de Joodse mensen vandaag blijven doen. Een jood die voor de verloren schapen van het huis van Israël kwam.
- Vandaag proberen mensen van de Hebreeuwse Wortels vat te krijgen op het begrijpen van de Tora vanuit een kennis oogpunt, in plaats van de realiteit dat God Zijn volk terug naar een liefde voor elkaar probeert te brengen, en een liefde voor het Land en voor Jeruzalem. We kunnen niet gelukkig zijn met alleen maar Soekot te vieren in Colorado, Tennessee, of Iowa! De echte Feesten zullen in Jeruzalem plaatsvinden! We moeten verlangen naar het herbouwen van de Tempel en dat Jeruzalem een heerlijkheid wordt op de ganse aarde! Dit is herstel! Dit is iets waar we met de Joden over kunnen

Jews. It is an aspect of the Gospel of the Kingdom that we have never understood. Here is where we can connect with our brothers and begin to walk together.

- The idea of the Temple within us. To a Jew, the Temple in us is like the picture of a man and His wife. A man and his wife need to be in the same place or there is a great yearning to be together. The Temple within us, for a Jew means that there is a great longing to be in Jerusalem along with the rebuilt Temple. (end of interview quotes)

Several years ago I heard an orthodox man say that if this Hebrew Roots phenomenon is really from HaShem, it will not go away. And there will be nothing anyone can do to stop it. We have truly seen miracles as our Abba has brought together family members from all over the world to worship in His Land and to reconnect with Jewish brothers and sisters. Last night we were blessed to be together with 50 Romanians praising the Adonai of Israel and blessing Jerusalem. Truly this is the day that YHWH has made and we will rejoice and be glad in it!

Blessings from the Land of Promise!

Shabbat Shalom!  
Ardelle

spreken. Het is een aspect van het Evangelie van het Koninkrijk dat we nooit begrepen hebben. Dit is waar we bij onze broeders aansluiting kunnen krijgen en beginnen samen te wandelen.

- Het idee van de Tempel in ons. Voor een Jood is de Tempel in ons als het beeld van een man en zijn vrouw. Een man en zijn vrouw moeten in dezelfde plaats zijn of er moet een groot verlangen zijn om samen te zijn. De Tempel in ons betekent voor een Jood dat er een groot verlangen is om in Jeruzalem te zijn, samen met de herbouwde Tempel. (Einde van aanhalingen uit het interview)

Enkele jaren geleden hoorde ik een orthodoxe man zeggen dat als dit Hebreeuwse Wortels fenomeen echt van Hashem is, het niet zal weggaan. En niemand kan iets doen om het te stoppen. We hebben echt wonderen gezien zoals onze Abba van over de hele wereld familieleden bij elkaar heeft gebracht om in Zijn Land te aanbidden en om een band met de Joodse broeders en zusters aan te gaan. Gisteravond waren we gezegend om samen te zijn met 50 Roemenen die de Adonai van Israël prijzen en Jeruzalem zegenen. Dit is echt de dag die JHWH heeft gemaakt en we zullen ons verheugen en ons erin verblijden!

Zegeningen vanuit het Land van Belofte!

Shabbat Shalom!  
Ardelle