

Shalom chaverim (friends)!

Who doesn't love the ending of the story of Yosef when he reveals himself to his brothers? However, we know from the story that without Benjamin, the reconciliation would not have taken place. Every year I think about Benjamin and wonder about his identity in our day. Perhaps we will not fully know him until he is revealed, but here are some of my current thoughts on Benjamin:

- He is the only son born to Yisrael - all others were born to Ya'acov (before his name change).
- He is called "beloved of YHWH":  
*Devarim 33:12 Of Benjamin he said: "The beloved of YHWH shall dwell in safety by Him, Who shelters him all the day long; And he shall dwell between His shoulders."*
- His birth was an answer to a prayer connected to Yosef's birth:  
*Bereshith 30:24 So she called his name Yosef, and said, "YHWH shall add to me another son."*
- He was born near Beit Lechem:  
*Bereshith 35:16 Then they journeyed from Bethel. And when there was but a little distance to go to Ephrath, Rachel labored in childbirth, and she had hard labor*
- He was not held in prison with his brothers:  
*Bereshith 42:17 So he put them all together in prison three days.*
- Benjamin is absent from most of the narrative, while the other brothers are being tested by Yosef.
- Yosef will weep when once again, he sees Benjamin among his brothers.
- Becomes the focus of controversy.
- When Benjamin is among his brothers, Shimon (Simeon) is returned to them (question now...who does Simeon represent?)
- Is the most fruitful (he has 10 sons).

So...what if Benjamin represents a remnant of zealous Jewish believers in Yeshua, currently born in and living in the Land?

*Romans 11:1 I say then, has Elohim cast away His people? Certainly not! For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of **the tribe of Benjamin**. 2 Elohim has not cast away His people whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says of Elijah, how he pleads with Elohim against Israel, saying, 3 "YHWH, they have killed Your prophets and torn down Your altars, and I alone am left, and they seek my life"? 4 But what does the divine response say to him? "I have reserved for Myself seven thousand men who have not bowed the knee to Baal." 5 Even so then, **at this present time there is a remnant** according to the election of grace.*

Shalom Chaverim (vrienden)!

Wie geniet er niet van het einde van Jozefs geschiedenis, als hij zich aan zijn broers openbaart? Uit het verhaal weten we echter dat zonder Benjamin de verzoening niet zou hebben plaatsgevonden. Elk jaar denk ik na over Benjamin en vraag ik me af wat zijn identiteit is in onze tijd. Misschien zullen we hem niet volledig kennen, totdat hij wordt geopenbaard, maar hier volgt hoe ik tegenwoordig over Benjamin denk:

- Hij is de enige zoon die aan Yisrael geboren is - alle anderen zijn aan Ja'akov geboren (vóór zijn naamsverandering).
- Hij wordt "geliefde van YHWH" genoemd:  
*Deuteronomium 33:12 Voor Benjamin heeft hij gezegd: de lieveling van de Ene moge veilig wonen, bij hem, - die zijn tent opzet bij hem, al den dag, en tussen zijn hellingen wil wonen! (Naardense)*
- Zijn geboorte was een antwoord op een gebed verbonden aan Jozefs geboorte:  
*Genesis 30:24 en roept als naam voor hem uit: Jozef, - hij zal toevoegen! en zegt erbij: **de Ene zal mij een andere zoon toevoegen!** (Naardense)*
- Hij werd geboren in de buurt van Beit Lechem:  
*Genesis 35:16 Ze breken op van Bet El en het geschiedt nog maar een stuk land vóór aankomst in Efrat, - dat Rachel baart en het zwaar krijgt bij haar baren. (Naardense)*
- Hij werd met zijn broers niet in de gevangenis gehouden:  
*Genesis 42:17 Hij voert hen samen in bewaking, drie dagen lang. (Naardense)*
- Benjamin komt in het grootste deel van het verhaal niet voor, terwijl de andere broeders door Jozef worden getest.
- Jozef zal wenen als hij Benjamin opnieuw onder zijn broers ziet.
- Hij wordt de focus van de onenigheid.
- Wanneer Benjamin onder zijn broers is, wordt Simeon aan hen teruggegeven (de vraag is nu... wie stelt Simeon voor?)
- Hij is de meest vruchtbare (hij heeft 10 zonen).

Dus ... wat als Benjamin een overblijfsel van vurige Joodse gelovigen in Yeshua is, in deze tijd geboren en in het Land wonend?

*Romeinen 11: 1 Dan zeg ik: heeft God zijn gemeente misschien verstoten? Dat zij verre! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit zaad van Abraham, **stam Benjamin**. 2 Nee, God heeft zijn gemeente niet verstoten die hij tevoren heeft willen kennen (Ps. 94,14). Of weet ge niet meer wat de Schrift zegt in het gedeelte over Elia?- hoe hij zich bij God beklaagt over Israël: 3 'Heer, je profeten hebben ze gedood, je altaren afgebroken, ikzelf ben alleen overgebleven, en nu zoeken ze mijn ziel!' (1Kon. 19,10-14). 4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? 'Ik heb mijzelf zeventuizend mannen overgelaten die geen knie voor de baäl hebben gebogen!' (1Kon. 19,18). 5 Zo is er dan ook **in het tijdsgericht van nu een overblijfsel ontstaan** dankzij een genadige verkiezing! (Naardense)*

The remnant, in the same way Benjamin loved Yosef, has always loved Yeshua. This Torah-keeping, Yeshua-serving remnant is not well known in Israel or around the world. But ultimately, there is an incident with a cup....

*Bereshith 44:11 Then each man speedily let down his sack to the ground, and each opened his sack. 12 So he searched. He began with the oldest and left off with the youngest; and **the cup was found in Benjamin's sack.***

The silver cup? Silver speaks of redemption. And in our story, it was found in Benjamin's possession. Is the following what it could represent? Something that this remnant also holds in its possession?

*1 Corinthians 11:25 In the same manner **He also took the cup** after supper, saying, "**This cup is the new covenant in My blood.** This do, as often as you drink it, in remembrance of Me.*

The brothers (today's Jews?) associated this cup with paganism (it was part of the plan). Today, most religious Jews see Christianity as a pagan religion. But Yeshua would make the cup's symbolism clear much later before he was crucified.

So...now the cup has been revealed in Benjamin's possession (the New Covenant) and the brothers must make a decision. Will they reject Benjamin and push him away into a pagan culture? Or will Israel embrace this remnant as part of the family? This may be playing itself out in a real way in Israel today. Following is a very recent article from IsraelToday ([Access article here](#))

## Jesus is Making Headlines in Israel Today

Monday, December 14th, 2015, By David Lazarus

The second largest internet portal in Israel is putting Hebrew-language testimonies about Jesus on their front page, and 95% of Israelis are hooked into the internet everyday, all day. *Walla!*, the mainstream Israeli media giant, is producing, at their own expense, a series of up to 24 live interviews with Messianic Jews about Jesus. In the interviews, a well-known Israeli actress asks Israeli believers questions about faith in Jesus.

Some of the topics being discussed are:

- Who are these Messianic Jews;
- What is the difference between Messianic Judaism and Christianity;
- Talmudic fables intended to dismiss Jesus;
- Why is the Hebrew New Testament not available in Israeli book stores;
- Isaiah 53

Het overblijfsel heeft altijd van Yeshua gehouden, op dezelfde manier als Benjamin van Jozef hield. Israël en de wereld kennen dit Tora-houdend, Yeshua-dienend overblijfsel niet zo goed. Maar uiteindelijk is er een incident met een beker ....

*Genesis 44:11 Haastig laten ze elk zijn ransel ter aarde dalen; en openen ze elk zijn ransel. 12 Hij doorzoekt; bij de grootste is hij begonnen, bij de kleinste geëindigd; **gevonden wordt de kelk in de ransel van Benjamin!** (Naardense)*

De zilveren beker? Zilver spreekt van verlossing. En in ons verhaal, werd die gevonden in Benjamins bezit. Is het volgende wat het zou kunnen vertegenwoordigen? Iets dat dit overblijfsel ook in haar bezit heeft?

*1 Korintiërs 11:25 Evenzo **ook de drinkbeker** ná de maaltijd, zeggend: **deze drinkbeker is 'het nieuwe verbond door mijn bloed'** (Jer. 31,31; Ex. 24,8); blijft dit doen, zo dikwijls gij drinkt, om mij te gedenken! (Naardense)*

De broers (hedendaagse Joden?) associeerden deze beker met het heidendom (het was een deel van het plan). Tegenwoordig zien de meeste religieuze joden het christendom als een heidense religie. Maar Yeshua zou de symboliek van de beker veel later duidelijk maken voor hij werd gekruisigd.

Dus ... nu werd de beker in bezit van Benjamin (het Nieuwe Verbond) geopenbaard en de broers moeten een beslissing nemen. Zullen ze Benjamin verwerpen en hem wegduwen in een heidense cultuur? Of zal Israël dit overblijfsel omarmen als onderdeel van de familie? Dit kan zich nu in Israël vandaag aan het afspelen zijn in het echt. Het volgende is een zeer recent artikel uit Israel Today

## Jezus is voorpaginanieuws in Israël vandaag

maandag 14 december, 2015, door David Lazarus

Het tweede grootste internet portaal in Israël zet getuigenissen over Jezus in het Hebreeuws op hun voorpagina, en 95% van de Israëli's zijn elke dag, de hele dag, op het internet aangesloten. *Walla!*, de belangrijke Israëlische media reus, produceert, op eigen kosten, een reeks van maximaal 24 live interviews met Messiaanse Joden over Jezus. In de interviews stelt een bekende Israëlische actrice Israëlische gelovigen vragen over het geloof in Jezus.

Enkele van de onderwerpen zijn:

- Wie zijn deze Messiaanse Joden;
- Wat is het verschil tussen het Messiaans Jodendom en het christendom;
- Talmoed fabels bedoeld om Jezus af te wijzen;
- Waarom is het Hebreeuwse Nieuwe Testament niet beschikbaar in Israëlische boekhandels;
- Jesaja 53

Management at *Walla!* had noticed popular video clips about Jesus produced by the Israel College of the Bible (ICB) on social media. In an unprecedented and exceptional move for a mainstream Israeli media company, *Walla!* asked the team at ICB if they could produce their own series about Jesus for the Israeli public.

*Walla!* has already begun placing the clips about faith in Jesus on the front page of their site, and they are uploading new clips during the busiest hours of their Internet traffic. Already on the first day of exposure, the numbers of visitors and comments are enormous.

Of the multitude of subjects argued and debated in Israel, Jesus is by far the most controversial. *Walla!*, the second largest Internet news company in Israel, has taken a bold and risky step by promoting interest in Jesus, and in Messianic Jews, to their massive audience. There are likely to be repercussions and resistance to such a major promotion about Jesus, but the management of *Walla!* seems to think that Israelis are ready to listen.

Eitan Bar, one of the Messianic Jews being interviewed for the series, says that Messianics in Israel can expect strong reactions as well. "Please pray for us and for all of the Messianic Jews in Israel. We know that there will be unyielding opposition."

Bar and the team at ICB are also asking for prayer that this massive exposure to Jesus would bring the Gospel closer to Israeli hearts and minds. They are garnering support from Messianic believers across Israel to get active in the discussions with the thousands of comments and interactions about Jesus with Israelis on the website.

Bar also suggests some practical ways Christians around the world can help.

"Use your blogs and websites to link to the Messianic websites being promoted by *Walla!*. This really helps as it increases exposure to these sites and raises the sites rating on Google's search engine. When Israelis search for keywords in Hebrew like 'Yeshua the Messiah', 'New Testament', 'Jesus of Nazareth' or 'Messianic Jews' they will be pointed to the Hebrew websites where they will be able to learn more about who Jesus really is, rather than to the many anti-Messiah, deceitful websites, some even denying that Jesus ever existed!"

End of article

Will Jews (like Judah in the story) be given an opportunity to embrace their Messianic brothers in Yeshua, the same way they were given an opportunity to embrace Benjamin? Today in Israel, Jews welcome Jewish atheists, Jewish agnostics, Jewish Buddhists, and even to a certain degree, Jewish Sunday keepers. But

Het management bij *Walla* had op sociale media populaire videoclips over Jezus opgemerkt die gemaakt waren door het Israel College van de Bijbel (ICB). In een ongekennde en uitzonderlijke zet voor een belangrijk Israëliische media bedrijf, *Walla!* vroeg het team aan het ICB of ze hun eigen serie over Jezus voor het Israëliische publiek zouden kunnen produceren.

*Walla!* is al begonnen met de clips over geloof in Jezus op de voorpagina van hun site te plaatsen, en ze uploaden nieuwe clips tijdens de drukste uren van hun internetverkeer. Al op de eerste dag dat ze ermee naar buiten kwamen, was het aantal bezoekers en opmerkingen enorm.

Van de veelheid aan onderwerpen die in Israël bediscussieerd en besproken worden, is Jezus veruit het meest controversiële. *Walla!*, het tweede grootste Internet nieuwsbedrijf van Israël heeft een gedurfde en riskante stap genomen door bij hun massaal publiek voor Jezus en de Messiaanse Joden belangstelling te wekken. Waarschijnlijk zijn er gevolgen en weerstand tegen zo'n grote promotie over Jezus, maar het bestuur van *Walla!* lijkt te denken dat de Israëli's klaar zijn om te luisteren. Eitan Bar, een van de Messiaanse Joden die voor de serie wordt geïnterviewd, zegt dat Messiaanse gelovigen in Israel eveneens sterke reacties kunnen verwachten. "Bid voor ons en voor alle Messiaanse Joden in Israël. We weten dat er onverzettelijke oppositie zal zijn."

Bar en het team van ICB vragen ook om gebed dat met dit massale naar buiten treden met Jezus het Evangelie dichter bij de Israëliische harten en geesten zal brengen. Ze zijn steun aan het vergaren bij Messiaanse gelovigen verspreid over Israël om actief deel te nemen op de website in de discussies met de Israëli's met hun duizenden commentaren en interacties over Jezus.

Bar suggereert ook een aantal praktische manieren hoe christenen over de hele wereld kunnen helpen. "Gebruik uw blogs en websites en link ze aan de door *Walla!* gepromote Messiaanse websites. Dit helpt echt, met dat het de bekendheid van deze sites en de rating op de zoekmachine van Google verhoogt. Wanneer Israëli's in het Hebreeuws naar trefwoorden zoeken als 'Yeshua de Messias', 'Nieuwe Testament', 'Jezus van Nazareth' of 'Messiaanse Joden' worden ze naar de Hebreeuwse websites verwezen, waar ze in staat zijn om meer te leren over wie Jezus werkelijk is, in plaats van naar de vele anti-Messias, bedrieglijke websites, waarvan sommige zelfs ontkennen dat Jezus ooit heeft bestaan!"

Einde van het artikel

Zal aan Joden (zoals Juda in het verhaal) een kans worden gegeven om hun Messiaanse broeders in Yeshua te omarmen, op dezelfde manier waarop ze de gelegenheid kregen om Benjamin te omhelzen? Vandaag, in Israël, verwelkomen Joden Joodse atheïsten, Joodse agnostici, Joodse boeddhisten, en zelfs tot op zekere hoogte, joodse

religious Jews, generally speaking, have a very difficult time with Jewish Torah-keeping, believers in Yeshua. This brother, perhaps known as Benyamin, is a threat and unwelcomed by many (certainly not all, however). Many religious Jews reject these Jewish Messianics and want them out of their families and communities. They no longer refer to them as Jews, but as Gentile Christians.

BUT..is this situation changing? If it is the Father's timing, it will. Benyamin will be the reason for the revelation of Yosef to his brothers. Judah will be the first to accept for the sake of the Father. But even before the revelation of Yosef (Yeshua), will come the acceptance of Benyamin by his brothers. And this seems to be a piece of the puzzle that is already being set in motion. Time will tell, and of course, there is much more revelation to come!

Shabbat Shalom!  
Ardelle

zondagvierders. Maar religieuze Joden in het algemeen, hebben het zeer moeilijk met joodse Thora-houdende gelovigen in Yeshua. Deze broer, misschien wel bekend als Benjamin, is een bedreiging en onwelkom bij velen (zeker niet bij allemaal, echter). Veel religieuze Joden wijzen deze Joodse Messiaansen af en willen ze niet in hun families en gemeenschappen. Ze beschouwen hen niet langer joden, maar heiden-christenen.

MAAR.. is deze situatie aan het veranderen? Als het de timing van de Vader is, zal het. Benjamin zal de reden zijn voor de openbaring van Jozef aan zijn broers. Juda zal de eerste zijn om hem te accepteren omwille van de Vader. Maar nog voor de openbaring van Jozef (Yeshua), zal de acceptatie van Benjamin komen door zijn broers. En dit lijkt een stukje van de puzzel die reeds in gang is gezet. De tijd zal het leren, en natuurlijk moet er veel meer openbaring komen!

Shabbat Shalom!  
Ardelle