

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

No one can see God—except for the pure in heart. That's good news for the pure in heart, but what about the rest of us?

Pure of Heart

The LORD told Moses, "You cannot see My face, for no man can see Me and live!" (Exodus 33:20). Nevertheless, Yeshua taught that the "pure in heart" will see God. He said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God" (Matthew 5:8). Biblical Hebrew uses the word "heart" to refer to the mind, the core from which a human being thinks, reasons, and acts. Why does Yeshua say that the pure in heart will see God? According to the Torah's laws of ritual purity, only the Levitically pure may enter into the holy Temple where God dwells. Levitical purity is a prerequisite to entering God's presence. Psalm 24 brings that ritual-purity symbolism into the moral sphere: Who may ascend into the hill of the LORD? And who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. (Psalm 24:3-4)

In Psalm 24, the man with "clean hands and a pure heart" is a man of integrity. Yeshua also borrowed from the language of Torah regarding ritual purity to speak of moral purity:

For out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, slanders. These are the things which defile the man. (Matthew 15:19-20)

The impure heart is a deceitful and devious mind which cherishes sin and meditates upon unwholesome intentions. The man with a pure heart does not harbor deceit, malice, or immorality in his mind. He will receive a pure revelation of God, as it says, "The upright will behold His face" (Psalm 11:7), and "I shall behold Your face in righteousness; I will be satisfied with Your likeness when I awake" (Psalm 17:15). Therefore, the writer of the book of Hebrews tells us to pursue "the sanctification without which no one will see the Lord" (Hebrews 12:14).

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Niemand kan God zien, behalve de reinen van hart. Dat is goed nieuws voor de reinen van hart, maar hoe zit het met de rest van ons?

Zuiver van hart

De HEER zei tegen Mozes: "Je kunt Mijn gezicht niet zien, want geen mens kan Mij zien en leven!" (Exodus 33:20). Toch leerde Yeshua dat de "reinen van hart" God zullen zien. Hij zei: "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matteüs 5:8). Bijbels Hebreeuws gebruikt het woord "hart" om te verwijzen naar het verstand, de kern van waaruit een mens denkt, redeneert, en handelt. Waarom zegt Yeshua dat de reinen van hart God zullen zien? Volgens de Tora wetten van rituele reinheid, mogen alleen de Levitische reinen in de heilige Tempel komen waar God woont. Levitische reinheid is een voorwaarde om in Gods aanwezigheid te komen. Psalm 24 brengt die rituele reinheid symboliek in de morele sfeer: Wie mag opgaan naar de berg van de HEER? En wie mag op Zijn heilige plaats staan? Wie schone handen en een rein hart heeft, die zijn ziel niet heeft verheven tot valsheid en niet bedrieglijk heeft gezworen. (Psalm 24:3-4)

In Psalm 24 is de man met "schone handen en een rein hart" een integer man. Yeshua leende ook van de taal van de Thora over rituele reinheid om van morele reinheid te spreken:

Want uit het hart komen boze bedenkingen voort, doodslag, overspel, hoererij, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Dit zijn de dingen die de mens onrein maken. (Matteüs 15:19-20)

Het onreine hart is een bedrieglijk en sluwe geest die zonde koestert en zint op ongezonde intenties. De man met een rein hart koestert geen bedrog, kwaadaardigheid, of immoraliteit in zijn geest. Hij zal een zuivere openbaring van God ontvangen, zoals er staat: "De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen" (Psalm 11:7), en "ik zal Uw aangezicht aanschouwen in gerechtigheid; Ik zal verzadigd zijn met Uw gestalte als ik ontwaak" (Psalm 17:15). Daarom zegt de schrijver van het boek Hebreeën ons om "de heiliging na te streven, zonder dewelke niemand de Here zal zien" (Hebreeën 12:14).

This is good news for the pure in heart, but what about the rest of us? The LORD says that, in the Messianic Era, "I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses ... I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you" (Ezekiel 36:25-26). Then "the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together" (Isaiah 40:5).

Dit is goed nieuws voor de reinen van hart, maar hoe zit het met de rest van ons? De HEERE zegt m.b.t. het Messiaanse tijdperk: "Ik rein water over u zal sprenkelen, en gij zult rein zijn van al uw onreinheden ... Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest zal Ik in uw binnenste leggen" (Ezechiël 36:25-26). Dan zal "de heerlijkheid des HEEREN geopenbaard worden, en alle vlees zal dit tezamen zien" (Jesaja 40:5).

