

The First Adam and the Last Adam

Parasha: B'reisheet - בראשית : "In the beginning"
Torah : Genesis 1:1-6:8
Haftarah : Isaiah 42:5-43:10
Gospel : John 1:1-18

Thought for the Week:

"God created man in His own image, in the image of God He created him." (Genesis 1:27) The yiddish collection of teaching called *Tz'enuh Ur'enuh* says, "Just as Adam was created in God's image, so the Messiah is anointed by God, and God's spirit will be upon him." In this we learn that there is a direct correlation to be made between Adam and Messiah. God created Adam in His image. Paul writes of Yeshua, "He is the image of the invisible God" (Colossians 1:15). "The first man, Adam, became a living soul.' The last Adam became a life-giving spirit" (1 Corinthians 15:45).

Commentary:

Paul explains that sin and death came to humanity as the result of one man's sin. Though it is true that we are all guilty of sin, and we are all punished for our own misdeeds, the original introduction of disobedience came through our first father. Through one single act of disobedience, he forfeited his right to the Tree of Life and immortality. Therefore, death came through Adam, "even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam," (Romans 5:14) which is to say that everyone dies, whether they sin or not. An unborn child who dies (God forbid), though he never had the opportunity to commit sin, dies all the same.

It does seem frightfully unfair that one man's single transgression should consign all humanity to death. But it is equally unfair that one man's righteousness also offers all of humanity the reward of righteousness: "the right to the tree of life." (Revelation 22:14)

For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Yeshua Messiah. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the One the many will be made righteous. (Romans 5:17-19)

De eerste Adam en de laatste Adam

Sidra: B'reisheet - בראשית : "In het begin"
Tora: Genesis 1:1-6:8
Haftara: Jesaja 42:5-43:10
Evangelie: Johannes 1:1-18

Gedachte voor de Week:

"God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem." (Genesis 1:27) De Jiddische onderrichtscollectie *Tz'enuh Ur'enuh* zegt: "Net zoals Adam naar Gods beeld werd geschapen, zo is de Messias door God gezalfd, en zal Gods geest op hem zijn." Hieruit leren we dat er een direct verband tussen Adam en Christus kan worden gemaakt. God schiep Adam naar Zijn beeld. Paulus schrijft van Yeshua, "Hij is het beeld van de onzichtbare God" (Kolosenzen 1:15). "De eerste mens, Adam, werd een levende ziel.' De laatste Adam werd een levendmakende Geest" (1 Korinthiërs 15:45).

Commentaar:

Paulus legt uit dat de zonde en de dood tot de mensheid kwam als gevolg van de zonde van één mens. Hoewel het waar is dat we allemaal aan de zonde schuldig zijn, en we allemaal voor onze eigen wandaden gestraft worden, kwam de oorspronkelijke introductie van ongehoorzaamheid door onze eerste vader. Door één enkele daad van ongehoorzaamheid, verbeurde hij zijn recht op de Boom des Levens en onsterfelijkheid. Daarom kwam de dood door Adam, "ook over degenen die niet op een gelijkaardige wijze als Adam gezondigd hadden," (Romeinen 5:14) d.w.z. dat iedereen sterft, of ze zondigen of niet. Een ongebooren kind dat sterft (God verhoede), hoewel het nooit de kans had om te zondigen, sterft zoals allen.

Het lijkt vreselijk oneerlijk dat een overtreding van één man de hele mensheid aan de dood zou overgeven. Maar het is even oneerlijk dat de gerechtigheid van één man ook de hele mensheid de beloning van de gerechtigheid aanbiedt: "het recht naar de boom des levens." (Openbaring 22:14)

Want indien door de overtreding van de ene, de dood door de ene geheerst heeft, zullen veel meer degenen die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, door de Ene in het leven heersen, Yeshua Messias. Dus als dan door één overtreding er veroordeling voor alle mensen kwam, zo ook kwam er voor alle mensen door één daad van rechtvaardigheid, rechtvaardiging van het leven. Want zoals door ongehoorzaamheid van de één mens velen zondaars werden, zo ook zullen door de gehoorzaamheid van de Ene, velen rechtvaardig gemaakt worden. (Rom.5:17-19)

Adam's name means "man." As human beings, we are all sons of Adam, and we share in his physical nature, including the fallen aspects of it. We share in his condemnation. Messiah is also a son of Adam, sharing in Adam's nature as it was prior to his disobedience and expulsion. He is in the form of the original man. Thus, the title "the Son of Adam"; that is, "The Son of Man." He is a second Adam, and unlike this first Adam, He did not transgress. If the first Adam's sin was sufficient to merit death for all mankind, the righteousness of Messiah--the last Adam--is sufficient to merit us life. "For as in Adam all die, so also in Messiah all will be made alive." (1 Corinthians 15:22) And this life is not only a spiritual abstraction. It is the hope of eternal life through the resurrection of the dead. It is the reversal of Adam's bane. We need only cast our allegiance with last Adam, the Life that gives spirit.

Adam's naam betekent "mens." Als menselijke wezens, zijn we allemaal kinderen van Adam, en delen we in zijn fysieke natuur, inclusief de gevallen aspecten ervan. Wij delen in zijn veroordeling. Messias is ook een zoon van Adam, de natuur van Adam hebbend zoals die vóór zijn ongehoorzaamheid en uitzetting was. Hij is in de vorm van de oorspronkelijke mens. Vandaar de titel: "de Zoon van Adam", wat is: "De Zoon des mensen". Hij is een tweede Adam, en in tegenstelling tot deze eerste Adam, overtrad Hij niet. Als de zonde van de eerste Adam voldoende was om de dood toe te kennen aan de hele mensheid, is de gerechtigheid van de Messias - de laatste Adam - voldoende om ons leven toe te kennen. "Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Messias allen levend gemaakt worden." (1 Kor. 15:22) En dit leven is niet alleen een spirituele abstractie. Het is de verwachting van eeuwig leven door de opstanding van de doden. Het is de omkering van Adam's vloek. We hoeven alleen maar onze verbondenheid op de laatste Adam te richten, het Leven dat geest geeft.

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/breisheet/the_first_adam_and_the_last_ad.php