



These Things Happened as Examples

Parasha: Bamidbar - במדבר: "In the wilderness"
Torah : Numbers 1:1-4:20
Haftarah : Hosea 2:1-22
Gospel : John 1-2

Thought for the Week:

Though the wilderness is a dry and waterless place, it is also a place of miraculous provision. The absolute deprivation caused by wilderness requires people to rely utterly on God. In the wilderness God provides for His people.

Commentary:

The book of Numbers opens with the words, "The LORD spoke to Moses *bamidbar* (in the wilderness) ..." The word *bamidbar* (במדבר) means "in the wilderness." The Hebrew name of the book is Bamidbar. "In the wilderness" is a good description of the stories in the book of Numbers because this fourth book of the Torah records events that occurred over the thirty-nine years of the wilderness wanderings. Wilderness is a place of refuge, provision and revelation. It is not necessarily a bad thing. Since wilderness requires us to rely on God, it can nurture spiritual health. The prophets sometimes look back at the wilderness experience nostalgically as they remember the romance of Israel following God through the desert. The prophet Jeremiah says:

Go and proclaim in the ears of Jerusalem, saying, "Thus says the LORD, 'I remember concerning you the devotion of your youth, the love of your betrothals, your following after Me in the wilderness, through a land not sown.'" (Jeremiah 2:2)

Through the prophet Hosea, the LORD says of unfaithful Israel, "Behold, I will allure her, bring her into the wilderness and speak kindly to her." (Hosea 2:14) God instituted the Feast of Tabernacles as an annual remembrance of Israel's wilderness experience. (Leviticus 23:42-43) The festival is strategically placed right after the harvest. When the Israelite was enjoying a sense of success and abundance, God wanted him to remember the historic wilderness experience of his forefathers. God wants us to remember the days in the wilderness, lest we forget that He is our true provider. "Otherwise, you may say in your heart, 'My power and the strength of my hand made me this wealth.'" (Deuteronomy 8:17)

Deze dingen gebeurden als voorbeelden

Sidra: Bamidbar - במדבר: "In de woestijn"
Tora: Numeri 1:1-4:20
Haftara: Hosea 2:1-22
Evangelie: Johannes 1-2

Gedachte voor de Week:

Hoewel de wildernis een droge en dorre plaats is, is het ook een plaats van wonderbaarlijke voorziening. De absolute ontbering door de woestijn veroorzaakt, maakt dat mensen volkomen op God moeten vertrouwen. In de woestijn zorgt God voor Zijn volk.

Commentaar:

Het boek Numeri opent met de woorden: "De HERE sprak tot Mozes *bamidbar* (in de woestijn) ..." Het woord *bamidbar* (במדבר) betekent "in de woestijn." De Hebreeuwse naam van het boek is *Bamidbar*. "In de woestijn" is een goede beschrijving van de verhalen in het boek Numeri, omdat dit vierde boek van de Thora feiten beschrijft over een langere tijd dan de negenendertig jaar van het zwerven door de woestijn. De woestijn is een plaats om naar te vluchten, van voorziening en openbaring. Het is niet noodzakelijk iets slechts. Aangezien wildernis vereist dat we op God vertrouwen, kan het voeding geven voor de geestelijke gezondheid. De profeten keken soms nostalgisch terug naar de woestijnervaring als ze dachten aan het liefdesavontuur van Israël dat God door de woestijn volgt. De profeet Jeremia zegt:

Ga en verkondig voor de oren van Jeruzalem, zeggende: "Dit zegt de HEER: 'Ik herinner me aangaande jou de toewijding van je jeugd, de liefde van je ondertrouw, ja volgen van Mij in de woestijn, in een land dat niet ingezaaid is.'" (Jeremia 2:2)

Door de profeet Hosea, zegt de HEER van het ontrouwe Israël, "Zie, Ik zal haar lokken, haar naar de woestijn brengen en minzaam tot haar spreken." (Hosea 2:14) God stelde het Loofhuttenfeest in als een jaarlijkse herdenking aan de wilderniservaring van Israël. (Leviticus 23:42-43) Het feest is strategisch vastgelegd, direct na de oogst. Als de Israëliet een gevoel van succes en overvloed genoot, wilde God dat hij zich de historische wilderniservaring van zijn voorvaderen herinnerde. God wil dat we ons de dagen in de woestijn herinneren, opdat wij niet zouden vergeten dat Hij onze ware voorziener is. "Anders zou je kunnen zeggen in uw hart: 'Mijn kracht en de sterkte van mijn hand bewerkte deze rijkdom aan mij.'" (Deuteronomium 8:17)

In Deuteronomy 8, Moses warns Israel against success and prosperity that might harden their hearts, causing them to forget God. He reminds Israel that God led them "through the great and terrible wilderness, with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water." (Deuteronomy 8:15) He reminds them of the water from the rock and the manna from heaven.

Throughout the book of Numbers, a standard plotline emerges. The Israelites become dissatisfied. After all, the wilderness experience is taxing. They complain or openly rebel. God becomes angry. Moses intercedes. The people repent. Several of the episodes of the book are built upon this simple theme. Obviously God wants His people to remember the lessons of the wilderness. Paul tells us, "Now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved." (1 Corinthians 10:6)

In Deuteronomium 8, waarschuwt Mozes Israël tegen succes en welvaart die hun hart zou kunnen verharderen, waardoor ze God zouden vergeten. Hij herinnert Israël eraan dat God hen leidde "door de grote en vreselijke woestijn, met zijn vurige slangen en schorpioenen en droge bodem waar er geen water was." (Deuteronomium 8:15) Hij herinnert hen aan het water uit de rots en het manna uit de hemel.

Doorheen het boek Numeri, duikt een standaard verhaallijn op. De Israëlieten worden ontevreden. De woestijnervaring belast hen immers. Ze klagen of rebeleren openlijk. God wordt boos. Mozes bemiddelt. De mensen bekeren zich. Een aantal episodes van het boek zijn op dit eenvoudige thema gebaseerd. Het is duidelijk dat God wil dat Zijn volk de lessen van de wildernis onthoudt. Paulus zegt ons: "Nu gebeurden deze dingen als voorbeelden voor ons, zodat we niet zouden hunkeren naar slechte dingen zoals ook zij begeerden." (1 Korintiërs 10:6)

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/bamidbar/these_things_happened_as_examp.php