



Parasha: Bamidbar

The Hosts Above and the Hosts Below

Readings

Bamidbar (במדבר | In the wilderness)

Torah: Numbers 1:1-4:20

Haftarah: Hosea 2:1-22

Gospel: Luke 16:1-17:10

Thought for the Week:

There are nine times when the Children of Israel are counted in the Bible. They will be counted a tenth time in the days of Messiah, as it says in Jeremiah 33:15, "the flocks will again pass under the hands of the one who numbers them." (Jeremiah 33:13) The Sages interpret the "flocks" to refer to the people of Israel. They envision Messiah like a good shepherd counting his sheep. Just as Moses, the first redeemer of Israel, conducted a census of Israel, so too will Messiah, the ultimate redeemer.

Commentary:

From twenty years old and upward, whoever is able to go out to war in Israel, you and Aaron shall number them by their armies. (Num 1:3)

That which is in heaven is reflected on earth. Traditional Jewish teaching and the book of Hebrews both teach us that the Tabernacle on earth is a copy of the true heavenly Tabernacle above — the eternal dwelling place of the living God. The book of Hebrews also teaches that the priesthood of the Tabernacle has an equivalent priesthood in the Tabernacle above; namely, the priesthood of the Messiah. Thus, earthly institutions ordained by the Torah are reflections of heavenly realities. This is true of the hosts of Israel as well. In the opening of the book of Numbers, the Torah offers us a long look at the hosts of Israel. We see them numbered and counted. We see them divided into tribal identities. We see them camped about the Tabernacle. If that which is below is a reflection of that which is above, then these hosts on earth must correspond to the hosts in heaven. In the rabbinic tradition, the encampments of Israel described in these passages are said to correspond to the placement of the angels around God's throne. The mustering of the hosts of Israel can be compared to the mustering of the hosts of heaven.

Sidra: Bemidbar

De Legerscharen Boven en Beneden

Lezingen

Bemidbar (במדבר | In de woestijn)

Torah: Numbers 1:1-4:20

Haftarah: Hosea 2:1-22

Evangelie: Lucas 16:1-17:10

Gedachte voor de week:

Er zijn negen momenten waarop de kinderen van Israël in de Bijbel worden geteld. Zullen ze een tiende keer worden geteld in de dagen van de Messias, zoals in Jeremia 33:15 staat, "de kudden zullen weer doorgaan onder de handen van degene die hen telt" (Jeremia 33:13). De Wijzen interpreteren de "kudden" als verwijzend naar het volk van Israël. Ze zien naar Messias uit als naar een goede herder die zijn schapen telt. Net als Mozes, de eerste verlosser van Israel, een telling van Israël hield, zo zal ook de Messias, de ultieme verlosser doen.

Commentaar:

Van twintig jaren oud en daarboven, ieder in Israël die ten oorlog kan uittrekken, zult gij en Aäron tellen naar hun legers. (Numeri 1:3)

Dat wat in de hemelen is, wordt op aarde weerspiegeld. Zowel het traditionele joodse onderricht als het boek Hebreëen leren ons dat de Tabernakel op aarde een kopie is van de echte hemelse Tabernakel boven — de eeuwige verblijfplaats van de levende God. Het boek Hebreëen leert ook dat het priesterschap van de Tabernakel een equivalent priesterschap in de Tabernakel boven heeft, namelijk het priesterschap van de Messias. Zo zijn aardse instellingen, door de Torah verordend, reflecties van hemelse werkelijkheden. Dit geldt ook voor de legerscharen van Israël. Bij de opening van het boek Numeri, biedt de Tora ons een uitgebreide blik op de heerscharen van Israël. We zien ze genummerd en geteld. We zien ze verdeeld in stam-identiteiten. We zien ze kamperen rond de Tabernakel. Als dat wat beneden is, een weerspiegeling is van dat wat boven is, dan moeten deze heerscharen op aarde overeenkomen met de heerscharen in de hemel. In de rabbijnse traditie wordt gezegd van de in deze passages beschreven kampementen van Israël dat ze overeenkomen met de plaatsing van de engelen rond Gods troon. De verzameling van de heerscharen van Israël kan worden vergeleken met de verzameling van de heerscharen van de hemel.

Chapter 19 of the book of Revelation offers us a glimpse of that future. There we see the Messiah as commander of the LORD's hosts prepared for battle. He rides at the head of the host of heaven. As in the beginning of the book of Numbers, the hosts of the LORD are arrayed for war, ready to swoop into action. The heavenly hosts that accompany Messiah into battle at the second coming seem to be the angels. Numerous texts refer to the Master's command over those angel legions. Matthew 26:53 tells us that Yeshua has twelve legions of angels at His disposal. The twelve legions correspond to the twelve tribes.

Revelation 19:14 describes "armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean." The reference to the fine linen seems to suggest more than just angels. Revelation 19:7-8 describes the righteous bride of Messiah as those clothed "in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints." (Revelation 19:8) Perhaps the ranks of the heavenly cavalry, mounted upon the white horses, are not angels at all — but the righteous of the generations.

Hoofdstuk 19 van het boek Openbaring laat ons een glimp zien van die toekomst. Daar zien we de Messias als commandant van de legerscharen des HEREN op de strijd voorbereid. Hij rijdt aan het hoofd van het leger van de hemel. Zoals in het begin van het boek Numeri, zijn de legerscharen van de HEER opgesteld voor de oorlog, klaar om in actie te komen. De hemelse heerscharen, die de Messias in de strijd vergezellen bij de tweede komst, lijken de engelen te zijn. Talrijke teksten verwijzen naar het opperbevel over die engellegioenen van de Meester. Mattheüs 26:53 vertelt ons dat Yeshua twaalf legioenen engelen tot Zijn beschikking heeft. De twaalf legioenen komen overeen met de twaalf stammen.

Openbaring 19:14 beschrijft "legers die in de hemel zijn, gekleed in fijn linnen, wit en schoon." De verwijzing naar het fijne linnen lijkt meer dan alleen maar engelen te suggereren. Openbaring 19:7-8 beschrijft de rechtvaardige bruid van de Messias als die gekleed is "in fijn linnen, licht en schoon, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen." (Openbaring 19:8) Misschien zijn de gelederen van de hemelse cavalerie, op de witte paarden, wel helemaal geen engelen — maar de rechtvaardigen uit de generaties.

© 2012 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/bamidbar/the_hosts_above_and_the_hosts.php