



In our culture, we believe that a person should marry whoever he or she falls in love with. This is a bad plan. It is possible to fall in love with the wrong person. It is possible to fall in love with many wrong persons.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- Chayei Sarah (חיי שרה | Sarah's life)
- Torah: Genesis 23:1-25:18
- Haftarah: 1 Kings 1:1-31
- Gospel: Matthew 2:1-23

Bashert: The Real Soul Mate

Falling in love is a terrible criteria upon which to base a marriage. It would have been easy for Isaac to fall in love with any number of Canaanite girls. Why didn't he? Because Abraham would not allow it. Abraham placed clear and specific limits around Isaac's potential mates.

Abraham's servant Eliezer was sent to find a wife for Isaac. He prayed that God would indicate which woman He had appointed for Isaac to marry. God miraculously singled out Rebekah. Later, when recounting the story of his encounter with Rebekah to her family, they had to admit, "The matter comes from the LORD" (Genesis 24:50). By all appearances, God had appointed Rebekah to be the wife of Isaac.

This teaches that God appoints each person's a spouse. Some people call this appointed person a soul mate.

How do you know when you have found your soul mate? And what exactly is a soul mate? The idea is that each individual has one other person, somewhere out there, who is his or her preordained, perfect match. A person's soul mate is the ideal complement to fulfill his or her physical, spiritual and psychological needs. Soul mates are like two halves of the same soul, and if you marry the wrong person, you will never be truly happy because you missed your soul mate. This is not a biblical idea.

In our culture, we believe that a person should marry whoever he or she falls in love with. This is a bad plan. It is possible to fall in love with the wrong person. It is possible to fall in love with many wrong persons. Falling in love is a terrible criteria upon which to base a marriage.

The search for a soul mate sounds romantic, but how do you know if the one you are with is really your soul mate? Isn't it possible that you missed your true soul mate, or might still encounter him or her? What if you were married previously and are now on your second marriage? Was your first spouse your soul mate, or is this one the true soul mate? The soul-mate concept

In onze cultuur geloven we dat iemand moet trouwen met degene waarop hij of zij verliefd wordt. Dit is een slecht plan. Het is mogelijk om verliefd te worden op de verkeerde persoon. Het is mogelijk om op menig personen verliefd te worden.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:

- Chayei Sarah (חיי שרה | Sarah's leven)
- Thora: Genesis 23:1-25:18
- Haftarah: 1 Koning 1:1-31
- Evangelie: Mattheüs 2:1-23

Bashert: De Echte Boezemvriend

Verliefd worden is een erg slecht criterium om een huwelijk op te baseren. Het zou makkelijk zijn geweest voor Izaak om verliefd te worden op wie weet hoeveel Kanaänitische meisjes. Waarom deed hij dat niet? Omdat Abraham het niet zou toestaan. Abraham plaatste duidelijke en specifieke grenzen rond de potentiële partners van Izaak.

Abrahams dienaar Eliëzer werd uitgezonden om een vrouw voor Izaak te vinden. Hij bad dat God zou aangeven welke vrouw Hij voor Izaak aangewezen had om te trouwen. God selecteerde op wonderbaarlijke wijze Rebekka. Later, toen ze het verhaal van zijn ontmoeting met Rebekka aan haar familie vertelden, moesten ze toegeven dat: "deze zaak van de HEERE komt" (Genesis 24:50). In alle opzichten had God Rebekka tot vrouw van Izaak aangewezen.

Dit leert dat God voor iedereen een echtgenoot aanwijst. Sommige mensen noemen deze aangewezen persoon een soulmate (zielsverwante).

Hoe weet je wanneer je je soulmate hebt gevonden? En wat is precies een soulmate? Het idee is dat elk individu één ander iemand heeft, ergens buiten, die zijn of haar voorbestemde is, die perfect past. Iemand's soulmate is de ideale aanvulling om zijn of haar fysieke, spirituele en psychologische behoeften te vervullen. Zielsverwanten zijn als twee helften van dezelfde ziel, en als je met de verkeerde persoon trouwt, zul je nooit echt gelukkig zijn omdat je je soulmate hebt gemist. Dit is niet een Bijbels idee.

In onze cultuur geloven we dat iemand moet trouwen met degene waarop hij of zij verliefd wordt. Dit is een slecht plan. Het is mogelijk om op de verkeerde persoon verliefd te worden. Het is mogelijk om op veel verkeerde personen verliefd te worden. Verliefd worden is een vreselijk criterium om een huwelijk op te baseren.

De zoektocht naar een soulmate klinkt romantisch, maar hoe weet je of degene met wie je samen bent echt je soulmate is? Is het niet mogelijk dat je je ware soulmate hebt gemist of dat je hem of haar nog steeds kan tegenkomen? Wat als je al eerder getrouwd was en nu aan je tweede huwelijk bent? Was je eerste partner je soulmate of is deze de ware soulmate? Het soulmate

is a foolish idea that ultimately discourages people from getting married because they fear that their prospective match might not be their soul mate. For people already married, the soul-mate concept can lead to discontentment and uncertainty.

The soul-mate idea does exist in Judaism. It was probably born from a misunderstanding of the Jewish concept of soul mate. Among Yiddish-speaking Jews, the term for soul mate is *bashert* (באשערט). *Bashert* is a Yiddish word that means "destiny." A person's ideal spouse is called his or her "destined one." How is this different from the romantic soul-mate concept? You cannot seek your destined one, because you will not know if you are destined to be together until you marry each other. Once you are married, destiny has been fulfilled and proven your soul mate. In other words, your spouse is your destined one. The person you are married to is the person God has ordained for you. If he or she was not, you would not be married.

So don't waste time trying to find your soul mate. She/he does not exist and will not exist until you get married. Once you are married, you can be confident that your spouse is your true *bashert*.

The Matchmaker

In Hebrew, a match between a man and a woman is called a *shidduch* (שידוך). Finding a *shidduch* for someone else is considered to be a great *mitzvah* (good deed). It is a responsibility that the whole Jewish community takes seriously—after all, the future of the nation depends upon successful matches.

Everyone remembers the matchmaker from the movie *Fiddler on the Roof*. A matchmaker is called a *shadkan* (שרקן). A person with a special talent for matchmaking is referred to as a *shadkan*, but it is not a field reserved exclusively for professionals. Everyone in a community is supposed to be keeping an eye out for potential matches. It is such a serious duty that even the great rabbis are known for keeping notes concerning potential mates for the purpose of making matches.

It may be true that opposites attract, but they don't stick together very well. A successful *shadkan* looks for mutual compatibility. He tries to match people on the basis of personality, disposition and character as well as watching for similar family backgrounds, values, social and economic standing. It's not an easy job, but it's an important one. The responsibility of making matches is so important and so difficult that the rabbis claimed that God Himself has been occupied with the matter ever since creation.

In the small and splintered world of Messianic Judaism, every person needs to contribute to the effort of matchmaking.

concept is een dwaas idee dat uiteindelijk mensen ontmoedigt om te trouwen omdat ze vrezen dat hun toekomstige match misschien niet hun soulmate is. Voor mensen die al getrouwd zijn, kan het soulmate concept tot ontevredenheid en onzekerheid leiden.

Het soulmate idee bestaat echt in het Jodendom. Het is waarschijnlijk ontstaan door een verkeerd begrip van het Joodse concept van soulmate. Onder Jiddisch spreken-de Joden is de term voor soulmate *bashert* (באשערט). *Bashert* is een Jiddisch woord dat "bestemming" betekent. De ideale partner van iemand wordt zijn of haar "voorbestede" genoemd. Hoe verschilt dit van het romantische zielsverwante concept? Je kunt niet je voorbestemde zoeken, omdat je pas weet of je voorbestemd bent om samen te zijn als je met elkaar trouwt. Als je eenmaal getrouwd bent, is de bestemming gekomen en bewezen dat hij/zij je soulmate is. Met andere woorden, uw echtgenoot is uw voorbestemde. De persoon met wie u getrouwd bent, is de persoon die God voor u heeft bestemd. Als hij of zij dat niet was, zou je niet getrouwd zijn.

Verspil dus geen tijd met het vinden van je soulmate. Zij/hij bestaat niet en zal niet bestaan voordat u gaat trouwen. Als je eenmaal getrouwd bent, kun je erop vertrouwen dat je partner je ware *bashert* is.

De Koppelaar

In het Hebreeuws wordt een overeenkomst tussen een man en een vrouw een *shidduch* (שידוך) genoemd. Een *shidduch* vinden voor iemand anders wordt beschouwd als een grote *mitsva* (goede daad). Het is een verantwoordelijkheid die de hele Joodse gemeenschap serieus neemt - de toekomst van de natie hangt immers af van goede koppels.

Iedereen herinnert zich de koppelaar uit de film *Fiddler on the Roof*. Een koppelaar wordt een *shadkan* (שרקן) genoemd. Iemand met een speciaal talent voor koppelen wordt een *shadkan* genoemd, maar het is geen exclusief vakgebied voor professionals. Van iedereen in een gemeenschap wordt verwacht uit te kijken naar potentiële geschikte partners. De plicht is zo serieus dat zelfs de grote rabbijnen bekend staan voor het bijhouden van aantekeningen betreffende potentiële partners met het doel koppels te maken.

Het is misschien waar dat tegenpolen aantrekken, maar ze blijven niet goed bij elkaar. Een succesvolle *shadkan* zoekt naar wederzijdse verenigbaarheid. Hij probeert mensen op basis van persoonlijkheid, denkwijze en karakter te koppelen en te letten op vergelijkbare familieachtergronden, waarden, sociale en economische draagkracht. Het is geen gemakkelijke taak, maar het is een belangrijke taak. De verantwoordelijkheid om koppels te maken is zo belangrijk en zo moeilijk dat rabbijnen beweerden dat God Zelf sinds de schepping met die materie bezig is.

In de kleine en versplinterde wereld van het Messiaanse Judaïsme, moet iedereen een bijdrage leveren bij het koppelen.