

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Jesus Christ isn't called Christ because He's the son of Mary and Joseph Christ. So what does the name Christ really mean?

## Christ is Not a Name

The prophet Isaiah promised that, one day, a new branch would grow up from the old stump of the Davidic dynasty. A new king from the house of David would arise:

*Then a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. The Spirit of the LORD will rest on Him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and the fear of the LORD. (Isaiah 11:1-2)*

The prophets called the new shoot the Mashiach, which means, "anointed one." The prophets anointed the kings of Israel with oil to symbolize the LORD's Spirit resting upon them to rule. The word Mashiach has the same meaning as our English words Messiah and Christ: "anointed one." More to the point, the title referred to the king of Israel. Therefore, the name Jesus Christ could fairly be translated into English as "Jesus the King." The name "Christ Jesus" means "King Jesus."

The community of Jewish people who returned and rebuilt Jerusalem after the captivity in Babylon hoped that their governor Zerubbabel, a descendant of David who had returned with them from Babylon, might be the promised king, the shoot from the stump of David's house. He was not. Judah's political subjugation to Persia precluded the possibility of restoring the crown. Nevertheless, the prophets promised the Messiah would yet come forth from the line of Zerubbabel—the Davidic heir.

Generations passed. The heirs to the throne of David continued to wait. Empires rose and fell. Still no Davidic king emerged. No branch grew from the stump.

The descendants of David held onto the promises. They kept careful records of their

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Jezus Christus wordt niet Christus genoemd omdat Hij de zoon van Maria en Jozef Christus is. Dus wat betekent de naam Christus eigenlijk?

## Christus is Geen Familiennaam

De profeet Jesaja beloofde dat op een dag een nieuwe twijg zou opgroeien uit de oude boomstronk van de Davidiaanse dynastie. Er zou een nieuwe koning uit het huis van David opstaan:

*Dan zal er een scheut uit de stam van Jesse ontspringen, en een twijg uit zijn wortels zal vrucht dragen. De Geest van de HEER zal op Hem rusten, de geest van wijsheid en begrip, de geest van raad en kracht, de geest van kennis en de vrees voor de HEER. (Jesaja 11:1-2)*

De profeten noemden de nieuwe scheut de Mashiach, wat betekent, "gezalfd". De profeten hebben de koningen van Israël met olie gezalfd om de geest van de HEER te symboliseren die op hen rust met het oog op het regeren. Het woord Mashiach heeft dezelfde betekenis als onze Nederlandse woorden Messias en Christus: "gezalfd." Meer in het bijzonder verwees de titel naar de koning van Israël. Daarom kon de naam Jezus Christus heel goed in het Engels worden vertaald als "Jezus de Koning". De naam "Christus Jezus" betekent "Koning Jezus."

De gemeenschap van Joden die terugkeerden en Jeruzalem herbouwden na de gevangenschap in Babylon hoopte dat hun gouverneur Zerubbabel, een afstammeling van David die met hen was teruggekeerd uit Babylon, de beloofde koning zou zijn, de scheut van de stronk van David's huis. Hij was dat niet. Juda's politieke onderwerping aan Perzië sloot de mogelijkheid uit om de kroon te herstellen. Desondanks beloofden de profeten dat de Messias nog uit de lijn van Zerubbabel, de Davidische erfgenaam, zou voortkomen. Generaties gingen voorbij. De erfgenamen van de troon van David bleven wachten. Keizerrijken rezen op en vielen. Nog steeds kwam er geen Davidische koning tevoorschijn. Uit de stronk groeide geen enkele tak. De nakomelingen van David hielden zich aan de beloftes. Ze hielden hun genealogieën zorgvuldig bij

genealogies because they knew that the coming Messiah must be born from their family. Their genealogical records were like legal deeds to the throne of Israel. Before anyone could claim to be a candidate for Messiah, he must first prove his ancestry from the house of David. That's why rabbinic literature uses the title "Son of David" as a name for the Messiah. This also explains why Matthew calls Jesus "the Messiah, the son of David." To say that Jesus is a "son of David" means He is an heir to the royal dynasty and a legitimate contender for the throne of David. The early believers, His first followers, and His family members all recognized Him as a Davidic heir. As Paul says, "He was born of a descendant of David according to the flesh" (Romans 1:3).

If Jesus was not a descendant from David, He is not Messiah at all. God entered into an eternal covenant with King David, promising him that his family and his throne will endure forever, and the throne of Israel will belong to his seed. The true and rightful king must come from David's house.

omdat ze wisten dat de komende Messias uit hun familie geboren moest worden. Hun genealogische verslagen waren als legale akten voor de troon van Israël. Voordat iemand kan beweren dat hij een kandidaat voor de Messias is, moet hij eerst zijn voorouders uit het huis van David bewijzen. Daarom gebruikt de rabbijnse literatuur de titel "Zoon van David" als naam voor de Messias. Dit verklaart ook waarom Matteüs Jezus "de Messias, de zoon van David" noemt. Zeggen dat Jezus een "zoon van David" is, betekent dat hij een erfgenaam is van de koninklijke dynastie en een rechtmatige mededinger voor de troon van David. De vroege gelovigen, Zijn eerste volgelingen en Zijn familieleden herkenden Hem allemaal als een Davidische erfgenaam. Zoals Paulus zegt: "Hij is geboren uit een afstammeling van David naar het vlees" (Romeinen 1:3).

Als Jezus geen afstammeling van David was, dan is Hij helemaal geen Messias. God ging een eeuwig verbond aan met koning David en beloofde hem dat zijn familie en zijn troon voor altijd zouden blijven bestaan en dat de troon van Israël tot zijn zaad zou behoren. De ware en rechtmatige koning moet uit Davids huis komen.

