



Watering our souls

Parasha: Ha'azinu - האזינו : "Give ear"

Torah : Deuteronomy 32:1-52

Haftarah : 2 Samuel 22:1-22:51

Gospel : John 20:26-21:25

Thought for the Week:

"Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as the droplets on the fresh grass and as the showers on the herb. (Deuteronomy 32:2)" Moses prayed that his teaching would be to Israel like rain and dew, which water the grass and vegetation. He compared the people of Israel to the grass and the Torah that he had taught them to life-giving water.

Commentary:

The Apostle Paul used the same metaphor in 1 Corinthians 3. Because he was the first to bring the Corinthian believers to faith, he compared himself to a man who plants seed. Because his colleague Apollos had brought teaching to the Corinthians, Paul compared Apollos to one who waters the seed:

I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So then neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth. (1 Corinthians 3:6-7)

We need to be watered daily with the teaching of God's Word.

Consider the story of a foolish gardener. In the spring he planted some seeds and watered them. He was pleased when they began to grow, and he assumed that he could simply wait for the harvest. He did not think to water the young plants again. "After all, I have already watered them," he said to himself. The plants shriveled up and died.

Many believers behave like the foolish gardener. They espouse faith in Messiah and find relationship with God, but they do not nurture that faith and relationship by regularly watering it with the study of the Word. To live successful lives of faith, we need to drink from the water of the Bible on a regular, daily basis.

A Torah teacher once had the opportunity to address some young Christian teens. Though they had grown up in Christian homes, their own faiths were floundering. They seemed spiritually listless and disinterested in the things of God. Seeking some way of engaging them, he asked them if they played any sports. A few of them said they were involved in karate. He took his cue from this and asked, "How do you become a black belt in karate?" They explained

Onze zielen begieten

Sidra: Ha'azinu - האזינו : "Leent het oor"

Torah: Deuteronomium 32:1-52

Haftara: 2 Samuël 22:1-22:51

Evangelie: Johannes 20:26-21:25

Gedachte voor de Week:

"Laat mijn onderwijs neervallen als de regen, mijn rede sijpelen als de dauw, zoals de druppels op het jonge gras en als de stortregens op het groen. (Deuteronomium 32:2)" Mozes bad dat zijn leer voor Israël als regen en dauw zou zijn, die het gras en de vegetatie besproeit. Hij vergeleek het volk van Israël met het gras en de Torah dat hij hen had geleerd met levengevend water.

Commentaar:

De apostel Paulus gebruikte dezelfde metafoer in 1 Korintiërs 3. Omdat hij de eerste was die de Corinthische gelovigen tot het geloof bracht, vergeleek hij zichzelf met een man die zaad plant. Omdat zijn collega Apollos onderwijs aan de Korintiërs had gegeven, vergeleek Paulus Apollos met iemand die het zaad besproeit:

Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God bewerkte de groei. Zo is dan noch degene die plant noch degene die begiet iets, maar God die voor de groei zorgt. (1 Korintiërs 3:6-7)

We moeten dagelijks met de onderwijzing van Gods Woord worden besproeid.

Denk aan het verhaal van een dwaze tuinman. In het voorjaar plantte hij een aantal zaden en begoot ze. Hij was blij toen ze begonnen te groeien, en hij ging er van uit dat hij gewoon op de oogst kon wachten. Hij dacht er niet aan om de jonge planten opnieuw te begieten. "Ik heb ze immers al begoten," zei hij bij zichzelf. De planten verschrompelden en stierven.

Veel gelovigen gedragen zich als de dwaze tuinman. Ze omhelzen het geloof in de Messias en krijgen een relatie met God, maar ze voeden dat geloof en die relatie niet door het regelmatig te begieten met het bestuderen van het Woord. Om succesvol levens van geloof te leven, moeten we op een regelmatige, dagelijkse basis uit het water van de Bijbel drinken.

Een Torah leraar kreeg eens de gelegenheid om tot enkele jonge christelijke tieners te spreken. Hoewel ze in christelijke gezinnen waren opgegroeid, worstelden ze met hun eigen geloof. Ze leken geestelijk lusteloos en ongeïnteresseerd in de dingen van God. Op zoek naar een of andere manier van hen te betrekken, vroeg hij of iets aan sport deden. Enkeligen zeiden dat ze wat aan karate deden. Hij pikte meteen daarop in en vroeg: "Hoe kom je aan een zwarte band in karate?" Ze legden uit dat

that it required regular lessons, daily practice and discipline, and that certain tests had to be passed. Then he asked, "Do you really think it is easier to be a believer and a disciple of the Master than it is to become a black belt in karate?" He went on to explain, "Just as any skill you want to acquire takes commitment and a routine of daily discipline, so does discipleship. You need to be spending time in prayer, doing good deeds and reading and studying your Bibles on a regular basis, not just once in a while. Do you think a kid who practiced his karate skills as regularly as you are reading your Bible would ever advance by even a single belt?"

The Torah of Moses is like dew and rain that water our souls and enable us to grow into spiritual maturity.

het geregeld lessen, dagelijkse praktijk en discipline vergde, en dat bepaalde tests moesten worden afgelegd. Toen vroeg hij: "Denkt u echt dat het gemakkelijker is om een gelovige en een leerling van de Meester te zijn dan om een zwarte band in karate te worden?" Hij ging verder met uit te leggen: "Net zoals elke vaardigheid die je wilt verwerven, inzet en een routine van dagelijkse discipline vereist, zo is dat ook met discipelschap. Je moet tijd doorbrengen in gebed, goede daden doen en op een regelmatige basis uw Bijbels lezen en bestuderen, niet slechts eens in de zoveel tijd. Denkt u dat een jongen die zijn karate vaardigheden zo regelmatig oefent als jullie het lezen van uw Bijbel, ooit maar zelfs een enkele band zou verder geraken? "

De Thora van Mozes is als dauw en regen dat onze zielen begiet en ons in staat stelt tot geestelijke volwassenheid te groeien.

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/haazinu/watering_our_souls.php