



Korach's Rebellion

Parasha: Korach - קֹרַח: "Korah"
Torah : Numbers 16:1-18:32
Haftarah : 1 Samuel 11:14-12:22
Gospel : Luke 18:35-19:28

Thought for the Week:

Korach's rebellion takes place in the very members of our body. According to Paul, our very flesh is opposed to the Torah. Our fleshly minds are in open rebellion to the commandments of God. (Romans 8:7) Yet in Messiah we have a new identity. We don't need to submit to our flesh. We need not join Korach and perish in his rebellion. In Messiah the flesh has been crucified with Messiah.

Commentary:

Numbers 16:1-3: Korach and his rebels had begun to question the legitimacy of Moses' prophetic office. Moses claimed he heard directly from God, but who was to say that it was so? How were they to know he was really sent from God?

They challenged the authority of Moses. To oppose the authority of Moses is to oppose the Torah. In the words of the Jerusalem Talmud, Korach declared, "The Torah was not given by God, Moses is not a prophet, and Aaron is not the high priest." (j.Sanhedrin 50a)

In one way or another, we believers in Yeshua have often come to the same theological conclusions. It would seem that Korach's theology has had some influence on our thinking.

Throughout our history, it has been common to assume that the Torah is not really God-given. Rather it is considered to be a burdensome maze of laws, rules of men and rules of condemnation, never intended for believers. It is often said, "The Torah is not given by God, at least not to believers in Yeshua." This was the very counsel of Korach. Though everyone readily admits that Moses was a prophet, his prophecy is lowly regarded. He is considered a prophet made irrelevant by later prophets who saw with greater revelation. Moses is so diminished in his office of prophet that it is as if he were not a prophet at all. His words are largely disregarded. Korach would approve.

If Korach was alive today, he would have his pockets stuffed with passages plucked from their context in the Apostles (NT) as he endeavored to convince us of his threefold premise: "The Torah was not given by God, Moses is not a prophet, and Aaron is not the high priest."

Korach's Rebellie

Sidra: Korach - קֹרַח: "Korach"
Tora: Numeri 16:1-18:32
Haftara: 1 Samuël 11:14-12:22
Evangelie: Lucas 18:35-19:28

Gedachte voor de Week:

Korach's rebellie vindt plaats in de ledematen van ons lichaam. Volgens Paulus gaat ons vlees tegen de Thora in. Onze vleeselijke geest is openlijk in opstand tegen de geboden van God. (Romeinen 8:7) Maar in de Messias hebben we een nieuwe identiteit. We hoeven ons niet te onderwerpen aan ons vlees. We moeten niet bij Korach aansluiten en omkomen in zijn opstand. In de Messias is het vlees met Messias gekruisigd.

Commentaar:

Numeri 16:1-3: Korach en zijn rebellen waren begonnen met de legitimiteit van het profetisch ambt van Mozes in vraag te stellen. Mozes beweerde dat hij rechtstreeks van God hoorde, maar wie kon zeggen dat het zo was? Hoe moesten ze weten dat hij werkelijk door God gezonden was?

Ze tartten het gezag van Mozes. Zich verzetten tegen het gezag van Mozes is zich verzetten tegen de Tora. In de woorden van de Jeruzalem Talmud verklaarde Korach: "De Tora was niet door God gegeven, Mozes is geen profeet, en Aaron is de hogepriester niet."

(j.Sanhedrin 50a)

Op de een of andere manier komen wij, gelovigen in Yeshua, vaak tot dezelfde theologische conclusies. Het lijkt erop dat Korachs theologie enige invloed op ons denken heeft had. Doorheen onze geschiedenis, is het de gewoonte geworden om aan te nemen dat de Tora niet echt door God gegeven is. Veeleer wordt het beschouwd als een lastige doolhof van wetten, regels van de mensen en de regels van veroordeling, nooit voor gelovigen bedoeld. Er wordt vaak gezegd: "De Tora is niet door God gegeven, althans niet aan de gelovigen in Yeshua." Dit was in wezen de raad van Korach.

Hoewel iedereen gemakkelijk toegeeft dat Mozes een profeet was, wordt zijn profetie niet hoog aangeschreven. Hij wordt beschouwd als een profeet die er niet meer toe doet wegens de latere profeten die met meer openbaring zagen. Mozes wordt zo verlaagd in zijn ambt van profeet, dat het is alsof hij niet eens een profeet is. Zijn woorden worden grotendeels buiten beschouwing gelaten. Korach zou het goedkeuren.

Als Korach vandaag zou leven, zou hij zijn zakken gevuld hebben met passages van de Apostelen (NT) uit hun context geplukt, als hij ons probeerde te overtuigen van zijn drievoudig uitgangspunt: "De Tora is niet door God gegeven, Mozes is geen profeet, en Aaron is de hogepriester niet."

But Messiah endorses the Torah of Moses saying, "For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the Torah until all is accomplished. Whoever then annuls one of the least of these commandments, and teaches others to do the same, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven." (Matthew 5:18-19) On another occasion, He says that unless we believe Moses, we cannot believe in Messiah. He says, "For if you believed Moses, you would believe Me, for he wrote about Me. But if you do not believe his writings, how will you believe My words?" (John 5:46-47) If we are to be believers in Messiah, we must first acknowledge the authority of the words of Moses. We must not join in Korach's rebellion.

Maar Messias ondertekent de Thora van Mozes, zeggend: "Want voorwaar Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde vergaan, zal niet de kleinste letter of streep uit de Tora weggaan tot alles is volbracht. Wie dan een van de kleinste dezer geboden opheft, en anderen hetzelfde leert te doen, zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze naleeft en leert, die hij zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen." (Matteüs 5:18-19) Bij een andere gelegenheid, zegt Hij dat, tenzij we Mozes geloven, wij niet in de Messias kunnen geloven. Hij zegt: "Want als je Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij schreef over Mij. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?" (Johannes 5:46-47) Als we gelovigen in de Messias zijn, moeten we eerst het gezag van de woorden van Mozes erkennen. We mogen niet meegaan in Korach's opstand.

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved
Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/korach/korachs_rebellion.php