



Levites for Messiah

Parasha: Massei - מסעי : "Journeys"

Torah : Numbers 33:1-36:13

Haftarah : Jeremiah 2:4-28; 3:4; 4:1-2

Gospel : Matthew 24:1-25:46

Thought for the Week:

Yeshua asks us, "What will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?" (Matthew 16:26) The Levites are an example of those that forfeit this world that they might inherit the world to come. They inherited no portion in the land, nor did they gain for themselves through career and industry. Instead, their lot in life was God Himself, as He tells the priests in Numbers 18:20, "You shall have no inheritance in their land nor own any portion among them; I am your portion and your inheritance among the sons of Israel."

Commentary:

Numbers 35:1-8. In the Torah this week, Moses calls for the establishment of Levitical cities among the Israelites. Disciples of Yeshua are like Levites for Messiah. The Levites were the servants of the Temple and of the Priesthood. Messiah is the living Temple. He is our High Priest in the order of Melchizedek. As His disciples, we are His servants-- His Levites.

In the same sense that the Levites were the property of the priesthood and the Tabernacle, we are the property of Yeshua. Our diligence in the kingdom falls along the same lines as much of the Levitical work. Like the Levites, we are to be facilitators for those seeking to worship God. We point the way, carry the burdens, assemble the institutions and build the congregations that facilitate people encountering God. Like the Levites, we are to provide people with teaching. We are entrusted with the words of the Master and the teaching of Torah. We are to teach the ordinances to Jacob and the Torah to Israel. Like Levites, we are scattered among the People of God, and our job is to function as salt and light in their midst.

Maimonides regarded the Levites' consecrated life as a model worthy of emulation. His words apply well to the high calling of discipleship. As with the Levites, the call of discipleship often involves revocation of earthly pursuits like career and property.

And [this is true] not only of the tribe of Levi, but of every man throughout the world whose spirit has made him willing, and whose intellect has guided him, to set himself apart

Levieten voor de Messias

Sidra: Massei - מסעי : "Tochen"

Torah: Getallen 33:1-36:13

Haftara: Jeremia 2:4-28, 3:4; 4:1-2

Evangelie: Matteüs 24:1-25:46

Gedachte voor de Week:

Yeshua vraagt aan ons: "Wat zal het een mens baten, als hij de hele wereld wint en zijn ziel verliest?" (Matteüs 16:26) De Levieten zijn een voorbeeld van degenen die deze wereld verliezen, opdat zij de komende wereld zouden kunnen beërven. Ze erfden geen deel in het land, noch verworven zij voor zichzelf iets via carrière of bedrijvigheid. In plaats daarvan was God Zelf hun lot in het leven, zoals Hij de priesters vertelt in Numeri 18:20: "U zult geen erfdeel in hun land hebben, noch enig gedeelte onder hen bezitten; ik ben uw deel en uw erfdeel onder de zonen van Israël."

Commentaar:

Numeri 35:1-8. In de Thora van deze week, doet Mozes een oproep voor de invoering van de Levitische steden onder de Israëlieten. Volgelingen van Yeshua zijn als Levieten voor de Messias. De Levieten waren de dienaren van de Tempel en van het priesterschap. Messias is de levende Tempel. Hij is onze Hogepriester naar de orde van Melchizedek. Als Zijn discipelen zijn wij Zijn dienaren - Zijn Levieten.

In dezelfde zin dat de Levieten het eigendom van het priesterschap en de Tabernakel waren, zijn wij het eigendom van Yeshua. Onze ijver in het koninkrijk loopt langs dezelfde lijnen als veel van het Levitische werk. Net als de Levieten, zijn wij helpers voor degenen die zoeken om God te aanbidden. Wij wijzen de weg, dragen de lasten, organiseren de instellingen en bouwen de gemeenten die de mensen vergemakkelijken om God te ontmoeten. Net als de Levieten, moeten wij mensen van onderwijs voorzien. Ons zijn de woorden van de Meester en het leren van Thora toevertrouwd. We moeten de verordeningen aan Jakob onderwijzen en de Thora aan Israël. Net als Levieten, zijn wij onder het Volk van God verstrooid, en onze taak is om als zout en licht in hun midden te functioneren.

Maimonides beschouwde het gewijde leven van de Levieten als een model, waard om na te streven. Zijn woorden komen tegemoet aan de hoge roeping van discipelschap. Net als bij de Levieten, gaat de roeping van het discipelschap vaak gepaard met het beperken van aardse streefdoelen, zoals carrière en eigendom.

En [dit is waar] niet alleen bij de stam van Levi, maar bij ieder mens over de hele wereld, waarvan de geest hem bereid heeft gemaakt, en wiens intellect hem heeft geleid, om zich af te

to stand before the LORD, to minister unto Him and to serve Him with a view to knowing the LORD, following the right [path] according to the LORD's design, and casting off his shoulders the yoke of the many [worldly] affairs sought after by man. [He who has thus dedicated himself] is sanctified in the highest degree, and the LORD becomes his portion and his inheritance for all eternity, and will grant him in this world whatever will suffice for his needs, even as He has done to the Priests and the Levites. (*Mishneh Torah, Zeraim, Hilcoth Shemitah Ve-Yobel 13:12-13*)

It is helpful to think of the role of the local Torah community as a sort of Levitical city in the midst of Israel. Our communities are scattered. They are very distinct from the other congregations around them. Yet they are not to be too insular. Their role is to 'teach the ordinances.' We are to be a ministry, a witness and an example to those outside of the community. Our communities are meant to be cities of refuge and reservoirs of Torah.

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved
Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/massei/levites_for_messiah.php

zonderen om voor de HEERE te staan, om Hem onze diensten aan te bieden en Hem te dienen met het oog op het kennen van de HEERE, het juiste [pad] volgend naar het ontwerp van de HEERE, en het juk van de vele door de mens gezochte [wereldse] zaken van diens schouders te werpen. [Wie zich dan ook zo toegewijd heeft] wordt in de hoogste graad geheiligd, en de HEERE wordt zijn deel en zijn erfenis voor de hele eeuwigheid, en het zal hem in deze wereld alles geven wat voor zijn behoeften zal volstaan, zoals Hij aan de priesters en de Levieten heeft gedaan. (*Mishneh Torah, Zeraim, Hilcoth Shemitah Ve-Yobel 13:12-13*)

Het helpt om over de rol van de lokale Thora gemeenschap te denken als een soort Levitische stad te midden van Israël. Onze gemeenschappen zijn verspreid. Ze verschillen erg van de andere gemeenten om hen heen. Toch mogen ze niet te bekrompen zijn. Hun rol is om 'de verordeningen te onderwijzen'. We moeten een geestelijkheid, een getuige en een voorbeeld zijn voor hen van buiten de gemeenschap. Onze gemeenschappen zijn bedoeld als toevluchtsteden en reservoirs van Thora.