



Appointed Times

Parasha: Pinchas - פנחס: "Phineas"
Torah : Numbers 25:10-30:1
Haftarah : 1 Kings 18:46-19:21
Gospel : Mark 11:27-12:37

Thought for the Week:

God's holy place is called the Tent of Appointment. His holy times are called the appointed times. The reason is to teach you that the Sabbath and the holy days are like tabernacles pitched in the flow of time. When we enter the appointed times, we enter a holy temple made of time.

Commentary:

Numbers 28-29: The LORD warns Israel, "You shall be careful to present My offering...at their appointed times." (28:2) Numbers 28-29 is an ancient priestly calendar, a detailed list of the prescribed Temple sacrifices for each festival day. The verse refers to the Sabbath day and the biblical festivals as *mo'adim* (מוֹעֲדִים), i.e. appointed times. They are God's appointed times for meeting with man. They are also appointed times for sacrifice. Since we are without the Holy Temple, the laws of Numbers 28-29 are not actually applicable to us. They are a list of sacrifices, and the Bible forbids us from making sacrifices outside of the Temple. We are forbidden from offering a sacrifice, but we are still obligated to keep the appointed times.

The word translated as "careful" in Numbers 28:2 is the Hebrew verb *shamar* (שמר), the same word typically translated as "observe." For example, the famous passage that says "the sons of Israel shall observe the Sabbath, to celebrate the Sabbath," translates the same verb as "observe." Thus we learn in this passage that we are to be scrupulously careful to keep the appointed times at the appointed times.

It is all too common to take a rather sloppy attitude about matters of faith and observance. It is often said, "It doesn't matter which day we keep the Sabbath, as long as we keep 'a sabbath.'" Or someone might say, "Our Seder isn't on the seder night, but at least we are doing a seder." This kind of loose and casual attitude toward God's commandments is sometimes misconstrued as being more 'spiritual' in that it is more concerned with the intent of the law than with the actual details. But this is arrogance in the extreme. Who are we to determine the intent of God's laws?

Tijden van Afspraak

Sidra: Pinchas - פנחס: "Phineas"
Tora: Numeri 25:10-30:1
Haftara: 1 Koningen 18:46-19:21
Evangelie: Marcus 11:27-12:37

Gedachte voor de Week:

Gods heilige plaats heet de Tent van de Afspraak. Zijn heilige tijden worden de afgesproken tijden genoemd. De bedoeling is om je te leren dat de sabbat en de heilige dagen als tabernakels (tenten) zijn die bij het verlopen van de tijd opgezet worden. Wanneer we de afgesproken tijd binnenkomen, komen we in een van tijd gemaakte heilige tempel.

Commentaar:

Numeri 28-29: De Heer waarschuwt Israël: "Je moet erop letten van Mijn offergaven aan te bieden ... op hun afgesproken tijden." (28:2) Numeri 28-29 is een oude priesterlijke kalender, een gedetailleerde lijst van de voor elke feestdag voorgeschreven Tempeloffers. Het vers verwijst naar de Sabbath en de Bijbelse feesten als *mo'adim* (מוֹעֲדִים), d.w.z. afgesproken tijden. Het zijn door God afgesproken tijden voor een ontmoeting met de mens. Het zijn ook afgesproken tijden voor slachtoffers. Aangezien we zonder de Heilige Tempel zitten, zijn de wetten van Numeri 28-29 op ons niet echt van toepassing. Het is een lijst met slachtoffers, en de Bijbel verbiedt ons van buiten de Tempel te slachtofferen. Het is ons weliswaar verboden van een slachtoffer aan te bieden, maar we zijn nog steeds verplicht om de afgesproken tijden te respecteren.

Het woord in Numeri 28:2 dat met "erop letten" werd vertaald, is het Hebreeuwse werkwoord *shamar* (שמר), hetzelfde woord wordt meestal met "naleven" vertaald. Bijvoorbeeld, de bekende passage die zegt: "de zonen van Israël moeten de sabbat houden om de sabbat te vieren, vertaalt hetzelfde werkwoord als "naleven." Zo leren we in deze passage dat we bijzonder attent moeten zijn om de afgesproken tijden op de afgesproken tijden te houden.

Het is te gemakkelijk om een nogal slordige houding over zaken van geloof en beleving aan te nemen. Er wordt vaak gezegd: "Het maakt niet uit op welke dag we de Sabbath houden, zolang we maar 'een sabbat' blijven houden." Of iemand zou kunnen zeggen: "Onze Seder is niet op de sedernacht, maar we doen tenminste toch een seder." Dit soort losse en ongedwongen houding ten opzichte van de geboden van God wordt soms verkeerdlijkelijk als meer 'geestelijk' begrepen, in die zin dat het meer gaat om de bedoeling van de wet dan om de eigenlijke details. Maar dit is arrogantie in het extreme. Wie zijn wij om de bedoeling van Gods wetten te

Who are we to disregard the specific details of His commandments on the basis that we deem them irrelevant? Should we expect Him to bend His schedule to meet ours? If we can make the appointment whenever it is convenient for us, then it is really not God's appointed time.

For example, if I was to agree to meet you at a certain coffee shop, at a certain time of day, this coming Tuesday, but then I decided that Wednesday would work better for me, and showed up on Wednesday instead of Tuesday, I would not actually be keeping the appointment, would I? You would have been there on Tuesday. I would have been there on Wednesday. We would never have met as we were supposed to meet. It is much the same with God's appointed times. We are to be 'careful' to 'observe' them in their 'appointed times.

bepalen? Wie zijn wij om de specifieke details van Zijn geboden te negeren omdat wij ze niet van belang achten? Moeten we verwachten dat Hij zijn schema naar het onze richt? Als we de afspraak kunnen maken wanneer het voor ons schikt, dan is het echt niet Gods afgesproken tijd.

Bijvoorbeeld, als ik het eens was om u bij een bepaalde coffeeshop op een bepaald moment van de dag, komende dinsdag, te ontmoeten maar toen bedacht dat woensdag voor mij beter zou uitkomen, en ik kwam op woensdag in plaats van op dinsdag, dan zou ik me eigenlijk niet aan de afspraak hebben gehouden, niet? Jij zou er op dinsdag zijn. Ik zou er op woensdag geweest zijn. We zouden elkaar nooit hebben ontmoet zoals de bedoeling was. Het is ongeveer hetzelfde met de afgesproken tijden van God. We moeten 'opletten' ze op hun 'afgesproken' tijden te 'houden'.

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved
Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/pinchas/appointed_times.php