



Parasha: Re'eh

The Mitzvah of Charity

Readings

- Re'eh (ראה | See)
- Torah: Deuteronomy 11:26-16:17
- Haftarah: Isaiah 54:11-55:5
- Gospel: John 16:1-17:26

Thought for the Week:

The story is told of when Rabbi Akiva got married. He and his wife were so poor they had only straw to sleep on. One night Heaven tested them and sent Elijah disguised as a stranger to knock at the door. He cried, "Please help me. My wife is in confinement and doesn't even have straw to lay on." Akiva got up and gave him the straw and said, "You see, there is a man who does not even have straw!" (Nedarim 50a)

Commentary:

Charity is one of the central pillars of Torah. It is a reflection of God's very nature. It is grace itself. The Master quotes the Deuteronomy 17:11 saying, "You always have the poor with you," (John 12:8), and He expects us to give generously to them. A majority of the Master's teachings have to do with the subject of giving charity. He assumes that we will give charity, saying, "When you give to the poor..." (Matthew 6:2) He points out that even the hypocrites give charity. After all, the giving of charity is a commandment of the Torah. Conversely, there is a prohibition, "not to deny charity to the poor." (N232) We are under obligation to 'freely open our hand to our brother, to the needy and the poor.' (15:11)

The Talmud states it this way: "Everybody is obliged to give charity; even one who himself is dependent on charity should give to those less fortunate than himself." (b. *Gittin* 7a) You can always find someone less fortunate.

All of the Apostolic Scriptures, and especially the Pauline epistles, are packed with encouragements to give to those in need and to give generously. Giving generously was a natural reflex of the First Century believers. Paul regards giving generously as a proper response of gratitude for the grace which God has bestowed upon us.

When we give charity, it should be done subtly and quietly. Yeshua tells us that when we give, we are not to announce with trumpets, i.e. we are not to make a show out of it, "that your giving be in secret." (Matthew 6:4) Reb Yannai once saw somebody giving a zuz to a poor man in the market place. He said, "It were better not to have given him anything

Sidra: Re'eh

Het Mitswa van Liefde

Lezingen

- Re'eh (ראה | Zie)
- Torah: Deuteronomium 11:26-16:17
- Haftarah: Jesaja 54:11-55:5
- Evangelie: Johannes 16:01-17:26

Gedachte voor de week:

Het verhaal gaat de ronde dat toen Rabbi Akiva trouwde hij en zijn vrouw zo arm waren dat ze alleen stro hadden om op te slapen. Op een nacht stelde de Hemel hen op de proef en stuurde Elia vermomd als een vreemdeling die op de deur klopte. Hij riep: "Help me a.u.b. Mijn vrouw gaat bevallen en heeft zelfs geen stro om op te liggen." Akiva stond op en gaf hem het stro en zei: "U ziet, er is iemand die niet eens stro heeft!" (Nedarim 50a)

Commentaar:

Liefdadigheid is een van de centrale pijlers van de Thora. Het is een weerspiegeling van Gods aard. Het is puur genade. De Meester citeert Deut 17:11 dat zegt: "De armen hebt je altijd bij u," (Joh. 12:8), en Hij verwacht van ons dat we royaal aan hen geven. Veel van het onderricht van de Meester heeft te maken met liefdadigheid. Hij gaat ervan uit dat wij liefdadigheid beoefenen, zeggende: "Als je aan de armen geeft ..." (Matteüs 6:2) Hij wijst erop dat zelfs de huichelaars aan liefdadigheid doen. Het beoefenen van liefdadigheid is immers een gebod van de Torah. Omgekeerd is er een verbod om "aan de armen liefdadigheid niet te ontzeggen." (N232) Wij zijn verplicht om 'onze hand vrijwillig te openen voor onze broeder, de behoeftige en de arme.' (15:11)

De Talmud zegt het zo: "Iedereen is verplicht om aan goede doelen te geven, zelfs degene die zelf afhankelijk is van liefdadigheid moet geven aan de minder bedeedden dan hijzelf." (b. *Gittin* 7a) U kunt altijd wel iemand vinden die minder fortuinlijk is.

Alle Apostolische Geschriften, en met name de brieven van Paulus, zijn verpakt met aanmoedigingen om aan mensen in nood te geven en gul te geven. Het gul geven was een natuurlijke reflex bij de gelovigen in de eerste eeuw. Paulus ziet gul geven als een gepast respons van dankbaarheid voor de genade die God ons gegeven heeft.

Als we aan het goede doel geven, moet het subtiel en stil gebeuren. Yeshua zegt ons dat wanneer we geven, wij het niet moeten uitbazuinen, d.w.z. we moeten er geen show van maken, "zodat je in het verborgene geeft." (Mat. 6:4) Rabbi Yannai zag eens iemand op de markt een zuz (zilveren munt, genoeg om 1 schaap tekopen) aan een arme man geven. Hij zei: "Het was beter om

rather than to have given him and shamed him.”
(b. *Hagigah* 5a) How much should we give? Perhaps this is the wrong question? The true disciple asks “How much more can I give? How can I find a way to give more?”

In the Midrash Rabbah it says, “The poor man does more for the giver than the giver does for the poor man.” (Leviticus Rabbah 34:8) Why? Because the poor man gives the givers the opportunity to perform a mitzvah.

When we come across those in need, our hearts should leap with joy because suddenly we have the opportunity to do a mitzvah. Suddenly we have the opportunity to return to God some of the wealth he has bestowed upon us.

hem niets gegeven te hebben i.p.v. iets te geven en hem te beschamen.” (B. *Hagigah* 5a) Hoeveel moeten we geven? Misschien is dit de verkeerde vraag? De ware discipel vraagt: “Hoeveel meer kan ik geven? Hoe kan ik meer geven?”

In de Midrasj Rabba staat: “De arme man doet meer voor de geveer dan de geveer voor de arme man.” (Leviticus Rabba 34:8) Waarom? Omdat de arme man de gevers de mogelijkheid geeft om een mitswa (gebod) uit te voeren.

Als we mensen in nood tegenkomen, moeten onze harten opspringen van vreugde omdat we opeens de mogelijkheid hebben om een mitswa te doen. Opeens hebben we de mogelijkheid om wat van de rijkdom aan God terug te geven die hij ons gegeven heeft.

© 2012 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/reeh/the_mitzvah_of_charity.php