



What was Moses planning to do? Did he plan to kill every Egyptian in Egypt and hide them all in the sand? God had a better plan.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- **Shemot** (שמות | Names)
- **Torah:** Exodus 1:1-6:1
- **Haftarah:** Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
- **Gospel:** Luke 5:12-39

The Death of a Dream

When Moses was forty years old, he went out from Pharaoh's court to visit his brethren, the sons of Israel. He was appalled to see the mistreatment they endured. He realized that God had placed him in a position of power in order to help his people. Moved with compassion for his countrymen, Moses went to the defense of one man who was being beaten by an Egyptian. Moses struck the Egyptian, killed him and buried him in the sand. He returned to the Hebrews the next day. He had a deep sense of purpose. Somehow he must help his people. He was on a mission from God. When Moses came across two Hebrew men fighting, he attempted to mediate between them. Instead they turned their resentment toward him. Clement, the disciple of Peter, says that they resented him out of a sense of envy:

Envy compelled Moses to flee from the face of Pharaoh king of Egypt, when he heard these words from his fellow countryman, "Who made you a judge or a ruler over us? Will you kill me, as you killed the Egyptian yesterday?" (1 Clement 4:10)

Yeshua taught that a prophet is without honor in his own home (Matthew 13:57). Just as the Israelites initially rejected the authority of Moses, so too the Jewish leadership in the days of the apostles rejected the authority of Yeshua. Just as Moses disappeared, only to reappear a generation later and bring about the redemption from Egypt, so too Yeshua has been concealed and will be revealed in the last generation to bring about the final redemption.

When Moses realized that his attempts to help his people were not welcomed, nor could he trust them to conceal his secret about the Egyptian he had killed, he fled from Egypt. His noble delusions of being the redeemer of Israel all came crashing down.

Wat was Mozes van plan te doen? Was hij van plan om elke Egyptenaar in Egypte te doden en allen in het zand te verbergen? God had een beter plan.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:

- **Shemot** (שמות | Namen)
- **Tora:** Exodus 1:1-6:1
- **Haftarah:** Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
- **Evangelie:** Lucas 5:12-39

De Dood van een Droom

Toen Mozes veertig jaar oud was, vertrok hij uit het hof van Farao om zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. Hij was geschokt bij het zien van de mishandeling die ze ondergingen. Hij realiseerde zich dat God hem in een machtspositie had geplaatst om zijn volk te helpen. Bewogen met compassie voor zijn landgenoten, ging Mozes één man verdedigen die door een Egyptenaar werd geslagen. Mozes sloeg de Egyptenaar, doodde hem en begroef hem in het zand. Hij keerde de volgende dag terug naar de Hebreëën. Hij was zich diep bewust van een doel. Op een of andere manier moet hij zijn volk helpen. Hij was op een missie van God. Toen Mozes met twee vechtende Hebreeuwse mannen geconfronteerd werd, probeerde hij tussen hen te bemiddelen. In plaats van zich te verzoenen keerden ze hun wrok tegen hem. Clemens, de discipel van Petrus, zegt dat ze het hem kwalijk namen vanuit een gevoel van jaloezie:

Jaloezie dwong Mozes te vluchten voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte, toen hij deze woorden van zijn landgenoot, hoorde: "Wie heeft u tot een rechter of een heerser over ons gesteld? Wilt u mij doden, zoals je de Egyptenaar gisteren doodde?" (1 Clemens 4:10)

Yeshua leerde dat een profeet in zijn eigen huis niet geëerd wordt (Mattheüs 13:57). Net zoals de Israëlieten in eerste instantie het gezag van Mozes verwierpen, zo verwierpen ook de joodse leiders in de dagen van de apostelen het gezag van Yeshua. Net zoals Mozes verdween, enkel om een generatie later terug te verschijnen en de verlossing uit Egypte tot stand te brengen, zo is ook Yeshua verborgen en zal Hij in de laatste generatie worden geopenbaard om de uiteindelijke verlossing tot stand te brengen. Toen Mozes beseftte dat zijn pogingen om te helpen bij zijn volk niet welkom waren, noch hen kon vertrouwen om zijn geheim te bewaren over de Egyptenaar die hij gedood had, vluchtte hij uit Egypte. Zijn nobel waanidee van de verlosser van Israël te zijn viel helemaal aan scherven.

"He supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him, but they did not understand" (Acts 7:25).

Moses' life can be divided into three forty-year segments. At the age of forty, Moses thought he was the redeemer of Israel. He had a dream of saving his people. His dream was frustrated, and in exasperation, he gave up. He fled into the wilderness, where he became a shepherd, herding sheep for a pagan. He married a Midianite woman. His dream of redeeming Israel died in the wilderness. Only after the dream was dead and Moses was no longer trying to achieve it at all did God call him. Only then—long after the all the pride and bravado were gone—was Moses ready to be a tool in the hand of God. He spent the last forty years of his life fulfilling the dream that had been birthed in him forty years before.

This can be compared to a carpenter who hired a young apprentice. The apprentice was eager to get busy with building houses, too eager to take the time to learn the carpentry trade. "Very well," said the carpenter, "if you are so certain of yourself, go ahead and build." Halfway through the construction project, the lopsided frame he was erecting collapsed. The young apprentice turned in his tools and shamefacedly said, "I have to quit. I'm not a carpenter. I can't build anything." "Excellent," the carpenter replied. "Now you are ready to learn how to build."

"Hij veronderstelde dat zijn broeders begrepen dat God door hem verlossing had toegekend, maar ze begrepen het niet" (Handelingen 7:25).

Mozes z'n leven kan worden onderverdeeld in drie segmenten van veertig jaar. Op de leeftijd van veertig, dacht Mozes dat hij de Verlosser van Israël was. Hij droomde ervan zijn volk te redden. Zijn droom werd gedwarsboemd en geërgerd gaf hij op. Hij vluchtte in de woestijn, waar hij een herder werd, om schapen voor een heiden te hoeden. Hij trouwde een Midjanitische vrouw. Zijn droom van Israël te verlossen stierf in de woestijn. Pas nadat de droom dood was en Mozes niet meer probeerde die waar te maken heeft God hem geroepen. Alleen dan - lang nadat al de trots en bravoure verdwenen was - was Mozes klaar om een instrument in de hand van God te zijn. Hij bracht de laatste veertig jaar van zijn leven door met het vervullen van de droom die veertig jaar eerder in hem geboren was.

Men kan dit vergelijken met een timmerman die een jonge leerling inhurt. De leerling stond te popelen om aan de slag te gaan met het bouwen van huizen, zozeer popelend dat hij geen tijd nam om het timmervak te leren. "Heel goed," zei de timmerman, "als je zo zeker van jezelf bent, ga je gang en bouw." Halverwege het bouwproject, stortte de scheve kader die hij aan het oprichten was in. De jonge leerling pakte zijn gereedschap bij mekaar en zei beschaamd: "Ik moet stoppen. Ik ben geen timmerman. Ik kan niets opbouwen." "Uitstekend," antwoordde de timmerman. "Nu ben je klaar om te leren hoe je moet bouwen."