



What does it mean to proclaim God's name? It's not about pronouncing the Sacred Name of God as it is spelled in Hebrew, it's about revealing God's character to the world.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- Va'era (וארא | I appeared)
- Torah: Exodus 6:2-9:35
- Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21
- Gospel: Luke 11:14-22

To Proclaim My Name

The LORD told Pharaoh that He was striking Egypt "so that you may know there is none like Me in all the earth," and "in order to show you My power and in order to proclaim My name through all the earth."

What does it mean to proclaim God's name?

To proclaim God's name means to reveal God's character, proclaim His person, His power, and His glory. The revelation of God's name thematically runs through the story of the ten plagues and the exodus from Egypt. The LORD told Pharaoh that he had raised him up and allowed him to remain "in order to show you My power and in order to proclaim My name through all the earth."

The story began with God revealing His Name to Moses at the burning bush. When Moses first delivered his message to Pharaoh, the Pharaoh protested that He had never heard of the name of the LORD: "Who is the LORD that I should obey Him?" (Exodus 5:2). At the beginning of this week's parashah, the LORD explained to Moses that He had not revealed His name to the forefathers as He was about to do for Israel in Egypt. In the rest of the story, God smites Egypt and rescues Israel in order to make His name known in the world. He used the opportunity to show the world who He is and to establish His reputation. The signs and wonders He brought against Egypt glorified His name and accurately revealed who He was—His saving power and mighty arm.

Our Master Yeshua had the same objective. As He reclined at His seder table among His disciples, He prayed, "I have glorified you on earth ... I have manifested Your name" (John 17:4, 6). That does not mean He taught His disciples to pronounce the holy name of God as it is spelled, it means that He revealed God's character and established His reputation. For three years He displayed God's glory through His miraculous works, signs, and teachings. As He reclined that night at the seder table on the eve of Passover, He was about to reveal fully God's name through the ultimate sign, His resurrection from the dead.

Wat betekent het om Gods naam te verkondigen? Het gaat niet over het uitspreken van de Heilige Naam van God zoals die in het Hebreeuws wordt gespeld; het gaat over het openbaren aan de wereld van Gods karakter.

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:

- Va'era (וארא | Ik verscheen)
- Thora: Exodus 6:2-9:35
- Haftarah: Ezechiël 28:25-29:21
- Evangelie: Lucas 11:14-22

Mijn Naam Verkondigen

De HERE zei tegen Farao dat hij Egypte sloeg "zodat u weet dat er op de hele aarde niemand is zoals Ik" en "om u Mijn macht te tonen en om Mijn naam over heel de aarde te verkondigen." Wat houdt Gods naam verkondigen in?

Gods naam verkondigen betekent Gods karakter openbaren, Zijn persoon, Zijn macht en Zijn heerlijkheid verkondigen. De openbaring van Gods naam verloopt thematisch doorheen het verhaal van de tien plagen en de uittocht uit Egypte. De HERE zei tegen Farao dat hij hem had grootgemaakt en hem had toegestaan te blijven "om u Mijn macht te tonen en om Mijn naam over heel de aarde te verkondigen."

Het verhaal begon toen God zijn naam aan Mozes openbaarde in de brandende struik. Toen Mozes zijn boodschap aan Farao voorlegde, protesteerde de Farao met dat hij nog nooit van de naam van de HERE gehoord had: "Wie is de HERE, dat ik Hem zou gehoorzamen?" (Exodus 5:2). Aan het begin van de parashah van deze week, legde de HERE aan Mozes uit dat Hij zijn naam niet had geopenbaard aan de voorvaders zoals Hij op het punt stond voor Israël in Egypte te doen. In de rest van het verhaal slaat God Egypte en redt Hij Israël om Zijn naam bekend te maken aan de wereld. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de wereld te laten zien wie Hij is en zijn reputatie te vestigen. De tekenen en wonderen die Hij tegen Egypte uitbracht, verheerlijkten Zijn naam en onthulden nauwkeurig wie Hij was - Zijn reddende kracht en sterke arm.

Onze Meester Yeshua had hetzelfde doel. Terwijl Hij met Zijn discipelen aanlag aan Zijn sedertafel, bad Hij: "Ik heb u op aarde verheerlijkt ... Ik heb van Uw naam blijk gegeven" (Johannes 17:4,6). Dat betekent niet dat Hij Zijn discipelen onderwees om de heilige naam van God uit te spreken zoals die wordt gespeld; het betekent dat Hij Gods karakter openbaarde en Zijn reputatie vestigde. Drie jaar lang toonde Hij Gods glorie door Zijn wonderwerken, tekenen en leringen. Terwijl Hij die nacht, aan de vooravond van het Pascha aan de sedertafel aanlag, stond Hij op het punt om Gods naam ten volle te openbaren door het ultieme teken: Zijn opstanding uit de dood.

There will also come a time in the future when heaven will again unleash plagues and signs revealing God's name, not merely upon Egypt, but in all the earth. The prophecies of the apocalyptic book of Revelation speak of plagues to come. Witnesses like Moses will appear with "power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire" (Revelation 11:6). Spirits will afflict humanity like locusts (Revelation 9:1-8) and frogs (Revelation 16:13). Plagues of hail and blood will descend on the earth (Revelation 8:8-9) and pestilence, famine and woe will consume Babylon (Revelation 18:8). As in Egypt, the plagues will conclude with the redemption of God's people and the publication of God's name. "In that day the LORD will be One and His Name will One" (Zechariah 14:9).

Er zal ook een tijd komen in de toekomst wanneer de hemel opnieuw plagen en tekenen zal ontketenen die Gods naam openbaren, niet alleen in Egypte, maar over de hele aarde. De profetieën van het apocalyptische boek Openbaring spreken over nog komende plagen. Getuigen zoals Mozes zullen verschijnen met "macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en om de aarde te slaan met elke plaag, zo vaak als ze willen" (Openb. 11:6). Geesten zullen de mensheid treffen zoals sprinkhanen (Openb. 9:1-8) en kikkers (Openb. 16:13). Plagen van hagel en bloed zullen op de aarde neerkomen (Openb. 8:8-9) en pest, hongersnood en wee zullen Babylon verteren (Openb. 18:8). Net als in Egypte zullen de plagen eindigen met de verlossing van Gods volk en het openbaar maken van Gods naam. "In die dag zal de HERE Eén zijn en Zijn Naam zal Eén zijn" (Zacharia 14:9).