



The Greatest Commandment

Parasha: Va'etchanan - ואתחנן: "And I besought"
Torah : Deuteronomy 3:23-7:11
Haftarah : Isaiah 40:1-26
Gospel : Luke 22:13-38

Thought for the Week:

There are two primary reasons which would motivate us to serve God: fear and love. Love is higher than fear. The ancient Rabbis (of the *Sifrei*) discerned two primary ways of demonstrating our love for God. The first is to study Torah, the revelation of God, the second is to bring others to love Him.

Commentary:

We might obey God because we fear His wrath and punishment. We might choose to obey Him because we fear the consequences which He will visit upon us if we do not. We might obey Him because we fear damnation. Fear makes for a very pragmatic kind of relationship with God. It is the same reason we drive the speed limit — we fear the consequences of being caught breaking it. Yet it is also a very self-interested relationship. The emphasis is on protecting myself.

Love, on the other hand, is selfless. It is a higher path of service. The Apostle John explains that our faith in Messiah removes the fear motivation and purifies our service of God to one of pure love. (1 John 4:17-18)

Yeshua teaches that to love the LORD is the foremost commandment. (Mark 12:29-30) Our love for God should be the core impetus behind everything we do. It should be an unquenchable passion, such as a young man or woman feels for his or her betrothed. Love is not too much of Him to ask of us. After all, "He first loved us." (1 John 4:19) His love was made manifest in that "He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." (1 John 4:9-10)

Yet how do we express our love for God? The Apostle John goes on to teach us that the true expression of love for God is to keep His commandments and to love others (which is the second greatest commandment). He says, "For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome." (1 John 5:3) And he also says, "If someone says, 'I love God,' and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen." (1 John 4:20)

Het grootste gebod

Sidra: Va'etchanan - ואתחנן: "En ik smeekte"
Torah: Deuteronomium 3:23-7:11
Haftara: Jesaja 40:1-26
Evangelie: Lucas 22:13-38

Gedachte voor de Week:

Er zijn twee belangrijke redenen die ons zouden moeten motiveren om God te dienen: angst en liefde. Liefde staat hoger dan angst. De oude rabbijnen (van de *Sifrei*) onderscheiden twee primaire manieren om onze liefde voor God te tonen. De eerste is Thora bestuderen, de openbaring van God; de tweede is om anderen over te halen om Hem lief te hebben.

Commentaar:

We kunnen God gehoorzamen omdat we bang zijn voor Zijn toorn en straf. We kunnen kiezen om Hem te gehoorzamen, omdat we bang zijn voor de consequenties als we het niet doen. We kunnen Hem gehoorzamen omdat we bang zijn voor verdoemenis. Angst zorgt voor een zeer pragmatische soort van relatie met God. Het is dezelfde reden waarom we de maximumsnelheid rijden - we vrezen de gevolgen van betrapt te worden bij het overschrijden. Maar het is ook een erg eigenbelang relatie. De nadruk ligt op mezelf beschermen.

Liefde, aan de andere kant, is onzelfzuchtig. Het is een hogere weg van dienen. De apostel Johannes legt uit dat ons geloof in de Messias de angst motivatie weghaalt en ons dienen van God zuivert tot een van pure liefde. (1 Johannes 4:17-18)

Yeshua leert dat de HEERE liefhebben het belangrijkste gebod is. (Marcus 12:29-30) Onze liefde voor God moet de kern beweegreden zijn achter alles wat we doen. Het moet een onlesbare passie zijn, zoals die welke een jonge man of vrouw voor zijn of haar verloofde voelt. Van Hem is Liefde niet te veel van ons gevraagd. Tenslotte; "Hij heeft ons eerst liefgehad." (1 Johannes 4:19) Zijn liefde werd daarin geopenbaard dat "Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden om verzoening voor onze zonden te brengen." (1 Johannes 4:9-10) Maar hoe kunnen we onze liefde voor God uiten? De apostel Johannes gaat verder met ons te leren dat de ware uitdrukking van liefde voor God Zijn geboden houden en anderen liefhebben is (dat het tweede grootste gebod is). Hij zegt: "Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar" (1 Joh. 5:3) En hij zegt ook: "Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' en zijn broeder haat, is hij een leugenaar; want degene die zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien heeft, kan God niet liefhebben die hij niet heeft gezien." (1 Joh.4:20)

The ancient Rabbis (of the *Sifrei*) discerned two primary ways of demonstrating our love for God. The first is to study Torah, the revelation of God. If we truly love Him, we will do all we can to know Him and serve Him. The second is to bring others to love Him. If we truly love Him, we will desire to see others reconciled to Him as well. Therefore, we best show our love for God by studying His Torah, keeping His commandments, and bringing others into relationship with Him through His son.

De oude rabbijnen (van de *Sifrei*) onderscheiden twee primaire manieren om onze liefde voor God te tonen. De eerste is Thora bestuderen, de openbaring van God. Als we werkelijk van Hem houden, zullen we alles doen wat we kunnen om Hem te kennen en te dienen. De tweede is om anderen over te halen om Hem lief te hebben. Als we werkelijk van Hem houden, zullen we verlangen van anderen met Hem verzoend te zien. Daarom tonen we onze liefde voor God het beste door het bestuderen van Zijn Tora, het houden van Zijn geboden, en anderen in relatie met Hem te brengen door Zijn Zoon.

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/vaetchanan/the_greatest_commandment.php