



Parasha: Va'etchanan

He Who Seeks Finds

Readings

- Va'etchanan (ואתחנן | I pleaded)
- Torah: Deuteronomy 3:23-7:11
- Haftarah: Isaiah 40:1-26
- Gospel: Luke 22:13-38

A special portion for Shabbat Nachamu is applicable this Shabbat!

- Shabbat Nachamu (שבת נחמו | Sabbath of comforting)
- Haftarah: Isaiah 40:1-26

Thought for the Week:

So I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks, receives; and he who seeks, finds; and to him who knocks, it will be opened. (Luke 11:9-10)

Commentary:

But from there you will seek the LORD your God, and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul. (Deuteronomy 4:29)

Moses warned the children of Israel that if they strayed from the Torah and worshipped idols, God would exile them from the land of Israel and scatter them among the nations. Nevertheless, He would not abandon them. Moses says that a person only needs to repent and seek the LORD. "You will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul" (Deuteronomy 4:29). Similarly, Yeshua teaches, "He who seeks, finds" (Luke 11:10). If we earnestly seek God and reach out for Him, He will not hide Himself from us.

We should never congratulate ourselves as if we have already attained the goal. A person should always regard himself as a seeker of God. "Seek the LORD and His strength; seek His face continually" (Psalm 105:4). The prophet Amos tells us, "Seek the LORD that you may live" (5:6).

Even if we have found the way to God through the person of His Son, Yeshua, this is only the beginning of the quest, not the end. The real life of faith is an ongoing pursuit of the LORD. The contrite heart continues to seek God each day and continually cries out:

I shall seek You earnestly; my soul thirsts for You, my flesh yearns for You, in a dry and weary land where there is no water. As the

Sidra: Va'etchanan

Wie zoekt die vindt

Lezingen

- Va'etchanan (ואתחנן | ik smeekte)
- Torah: Deuteronomium 3:23-7:11
- Haftarah: Jesaja 40:1-26
- Evangelie: Lucas 22:13-38

Een speciaal gedeelte voor Shabbat Nachamu geldt deze Shabbat!

- Shabbat Nachamu (שבת נחמו | sabbat van vertroosting)
- Haftarah: Jesaja 40:1-26

Gedachte voor de week:

Dus ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opgedaan worden. Want ieder die vraagt, ontvangt; en wie zoekt, vindt; en voor wie klopt zal worden opgedaan. (Lucas 11:9-10)

Commentaar

Maar vanaf dan zult u de HEERE, uw God zoeken, en u zult Hem vinden als u naar Hem zoekt met heel uw hart en heel uw ziel. (Deuteronomium 4:29)

Mozes waarschuwde de Israëlieten dat als ze van de Thora afdwaalden en afgoden aanbaden, God hen uit het land van Israël in ballingschap onder de heidenen zou verstrooien. Toch zou Hij hen niet in de steek laten. Mozes zegt dat men zich alleen moet bekeren en de HEERE zoeken. "Je zult Hem vinden als u naar Hem zoekt met heel uw hart en heel uw ziel" (Deuteronomium 4:29). Evenzo leert Yeshua: "Hij die zoekt, vindt" (Lucas 11:10). Als we God oprecht zoeken en ons naar Hem uitstrekken, zal Hij Zich voor ons niet verbergen. We moeten ons nooit een schouderklopje geven alsof we het doel al hebben bereikt. Men moet zichzelf altijd beschouwen als een zoeker naar God. "Zoekt de HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht voortdurend" (Psalm 105:4). De profeet Amos zegt ons: "Zoekt de HEERE, opdat gij leeft" (5:6). Zelfs als we de weg naar God hebben gevonden door de persoon van Zijn Zoon, Yeshua, is dit slechts het begin van de zoektocht, niet het einde. Het echte leven van het geloof is een voortdurend zich uitstrekken naar de HEERE. Het berouwvol hart blijft God elke dag zoeken en roept voortdurend:

Ik zal U ernstig zoeken; mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een dor en dorstig land waar geen water is. Zoals de hinde naar

deer pants for the water brooks, so my soul pants for You, O God. My soul thirsts for God, for the living God; when shall I come and appear before God? (Psalm 63:1; 42:1-2)

Seeking God is the pursuit of righteousness. "Listen to me, you who pursue righteousness, who seek the LORD" (Isaiah 51:1), the prophet says. In another passage he clearly states that seeking the LORD entails repentance:

Seek the LORD while He may be found; call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts; and let him return to the LORD, and He will have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. (Isaiah 55:6-7)

The one who seeks finds, but what if a person does not seek? It is possible to go through life in a state of numb self-contentment, continually distracted by the things of the world. "They do not look to the Holy One of Israel, nor seek the LORD!" (Isaiah 31:1). One often sees children brought up in religious families who seem to nurture a bored disinterest toward God and the things of the kingdom of heaven. Their faith is an inherited faith that has never taken root. They have no desire to seek God for themselves, and they quickly fall away from faith. There are also the lost in the world who do not have enough knowledge of God to know to seek Him. As believers, we need to encourage everyone to seek the LORD.

waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? (Psalm 63:1; 42:1-2)

God zoeken is streven naar gerechtigheid. "Luister naar mij, jullie die gerechtigheid nastreven, die de HEERE zoeken" (Jesaja 51:1), zegt de profeet. In een andere passage stelt hij duidelijk dat de HEERE zoeken bekering inhoudt:

Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de onrechtvaardige man zijn gedachten; en laat hij zich bekeren tot de HEERE - en Hij zal Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. (Jesaja 55:6-7)

Degene die zoekt vindt, maar wat als iemand niet zoekt? Het is mogelijk om door het leven te gaan in een staat van gevoelloze zelftevredenheid, voortdurend afgeleid door de dingen van de wereld. "Ze kijken niet naar de Heilige van Israël, noch trachten ze naar de HEERE!" (Jesaja 31:1). Men ziet vaak kinderen opgevoed in religieuze gezinnen die een saai aanvoelende desinteresse lijken te voeden jegens God en de dingen van het koninkrijk der hemelen. Hun geloof is een geërfd geloof dat nooit wortel heeft geschoten. Ze hebben geen verlangen om God voor zichzelf te zoeken, en ze laten het geloof algauw vallen. Er zijn ook de verlorenen in de wereld die niet genoeg kennis van God hebben om te weten van Hem te zoeken. Als gelovigen moeten we iedereen aanmoedigen om de HEERE te zoeken.