

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Why were Gentile magi interested in a star indicating the birth of a Jewish king? And what are Magi?

## Who Were the Magi from the East?

This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish perspective. Every week Club members encounter Yeshua of Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context. Learn more about Torah Club and how you can join a club in your area.

The priestly class of Persia and Media were called magi. People of the ancient world considered them as scholars of the supernatural and astrologers able to interpret dreams, omens, and signs in the heavens. The Prophet Daniel vied with them in Babylon and Persia, and Nebuchadnezzar appointed Daniel as "chief of the magicians, conjurers, Chaldeans and diviners" (Daniel 5:11). By the days of the Master, the Jewish community applied the word "magi" broadly to astrologers, diviners, and magicians. (Singular form is "magus".) Somewhere in the east, perhaps in Parthia, Arabia, or, most likely, in Babylon, certain astrologers saw a new star rise in the sky.

The magi were not rabbis, nor were they Jewish. The New Testament never refers to sages or rabbis as magi. Jewish scholars took an interest in astrology, but they generally considered the people of Israel immune from the influences of the stars and planets. Though the stars and constellations might hold predictions for the Gentiles, the Jewish people were not supposed to be concerned with such predictions:

*How do we know that the people of Israel are not under the influence of the stars? Because it is said, "Do not learn the way of the nations, and do not be terrified by the signs of the heavens although the nations are terrified by them" (Jer.10:2). The nations are terrified, but not Israel. (Talmud)*

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Waarom waren niet-Joodse magiërs geïnteresseerd in een ster die de geboorte van een Joodse koning aangeeft? En wat zijn magiërs?

## Wie waren de Magi uit het Oosten?

Deze leer is overgenomen uit de Jezus, Mijn Rabbijn les die duizenden studenten in de Tora Clubs over de hele wereld hebben genoten. Een studie in de Evangelieën vanuit een Messiaans-Joods perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua of Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context. Leer meer over de Torah Club en hoe je lid kunt worden van een club bij jou in de buurt.

De priesterklasse van Perzië en Medië werden magiërs genoemd. De mensen in de oude wereld beschouwden hen als geleerden van het bovennatuurlijke en astrologen die dromen, voortekenen en tekens in de hemel konden interpreteren. De Profeet Daniël ging met hen de strijd aan in Babylon en Perzië, en Nebukadnessar benoemde Daniël tot "hoofd van de tovenaars, bezweerders, Chaldeeërs en wichelroedeloers" (Daniël 5:11). In de tijd van de meester paste de Joodse gemeenschap het woord "magi" breed toe op astrologen, wichelroedeloers en magiërs. (in het enkelvoud "magus".) Ergens in het oosten, misschien in Parthië, Arabië, of, waarschijnlijk, in Babylon, zagen bepaalde astrologen een nieuwe ster aan de hemel rijzen.

De magiërs waren geen rabbijnen, noch waren het Joden. Het Nieuwe Testament verwijst nooit naar wijzen of rabbijnen als magiërs. Joodse geleerden waren geïnteresseerd in astrologie, maar zij beschouwden het volk Israël over het algemeen als immuun voor de invloeden van de sterren en planeten. Hoewel de sterren en sterrenbeelden misschien voorspellingen voor de niet-Joden bevatten, werd het Joodse volk niet verondersteld zich met zulke voorspellingen bezig te houden:

*Hoe weten we dat het volk Israël niet onder invloed van de sterren staat? Omdat er gezegd is: "Leer niet de weg van de volken, en wees niet bang voor de tekenen van de hemel, hoewel de volken er bang voor zijn" (Jeremia 10:2). De volkeren zijn doodsbang, maar Israël niet. (Talmud)*

Nevertheless, Judaism does associate Messiah with the sign of a star. The star of Messiah alludes to Balaam's prophecy in the book of Numbers. Balaam himself was a magus from the East. Long ago, in the days of Moses, the Gentile prophet Balaam beheld the messianic advent and said, "I see him, but not now; I behold him, but not near; a star shall come forth from Jacob, a scepter shall rise from Israel" (Numbers 24:17). The sages understand Balaam's prophecy to apply to the house of David and Messiah. In the early second century, Rabbi Akiva declared Shim'on bar Kosiva to be the messiah; he renamed the rebel warrior Bar Kochba, "Son of the Star," using Numbers 24:17 as his proof text.

Why were Gentile astrologers interested in a star indicating the birth of a Jewish king? Perhaps their sacred tradition remembered the days when Daniel sat as chief of the magi of Babylon and Persia. If they did not receive the tradition from Daniel, perhaps the sizable Jewish Diaspora living in Babylon passed on the Jewish belief in the coming of the Messiah.

The magi sent a delegation to Jerusalem to seek out the infant king. Church iconography ordinarily depicts three magi traveling to Jerusalem, one for each gift, but Matthew does not give a number. They did not follow a star to Jerusalem. Instead, they saw a star rise that indicated the birth of a Jewish king. Sometime later, they traveled to Jerusalem, the royal city of the Jews, expecting to find the child in the palace of the king. They received directions to Bethlehem, and when they arrived there, they again saw the star over the place.

Toch associeert het Jodendom de Messias met het teken van een ster. De ster van de Messias verwijst naar de profetie van Bileam in het boek Numeri. Bileam zelf was een magiër uit het Oosten. Lang geleden, in de dagen van Mozes, zag de niet-Joodse profet Bileam de messiaanse komst en zei: "Ik zie hem, maar niet nu; ik zie hem, maar niet dichtbij; een ster zal uit Jakob komen, een scepter zal uit Israël opstaan" ( Numeri 24:17). De wijzen begrijpen de profetie van Bileam met betrekking tot het huis van David en de Messias. Rabbi Akiva Shim'on verklaarde in het begin van de tweede eeuw bar Kosiva tot messias; hij hernoemde de rebellenkrijger Bar Kochba, "Zoon van de Ster", en gebruikte Numeri 24:17 als zijn bewijstekst.

Waarom waren niet-Joodse astrologen geïnteresseerd in een ster die de geboorte van een Joodse koning aangeeft? Misschien herinnert hun heilige traditie zich de dagen dat Daniël als opperhoofd van de magiërs van Babylon en Perzië zat. Als zij de traditie niet van Daniël ontvingen, dan gaf de aanzienlijke Joodse diaspora die in Babylon woonde misschien het Joodse geloof in de komst van de Messias door.

De magiërs stuurden een delegatie naar Jeruzalem om de jonge koning te zoeken. De kerkelijke iconografie toont gewoonlijk drie magiërs die naar Jeruzalem reizen, één voor elke gift, maar Matteüs geeft geen getal. Ze volgden geen ster naar Jeruzalem. In plaats daarvan zagen ze een ster rijzen die de geboorte van een Joodse koning aanduidde. Enige tijd later reisden ze naar Jeruzalem, de koninklijke stad van de Joden, in de verwachting dat ze het kind in het paleis van de koning zouden vinden. Ze kregen aanwijzingen naar Bethlehem, en toen ze daar aankwamen, zagen ze de ster weer boven de plaats staan.

