

## Eén taal



In de dagen van de toren van Babel spraken alle mensen één taal. De Torah gebruikt twee verschillende woorden om een menselijke taal aan te duiden: lip (safah, שפה) en tong (lashon, לשון). In het Hebreeuwse idioom betekent de uitspraak dat iemand "in tongen spreekt" dat hij meerdere talen spreekt. Het Hebreeuws van Genesis 11: 1 zegt letterlijk: "En het was dat de hele aarde één lip was." Als onze apostolische schrijvers die Hebreeuwse term voor taal zouden kiezen, zouden de Pinkstermensen tegenwoordig "spreken met de lippen" bepleiten.

Volgens sommige meningen spraken alle mensen voorafgaand aan de spraakverwarring bij de toren van Babel Hebreeuws, de taal waarmee God de hemel en de aarde schiep. Rabbijnse literatuur noemt Hebreeuws de taal van engelen en de "Heilige Tong". Hebreeuws is de "ene taal" in tegenstelling tot de "zeventig talen" van de mensheid.

Als ik de talen van mensen (de zeventig talen) en engelen (Hebreeuws) spreek, maar geen liefde heb, ben ik een luidruchtige gong of een kletterend cimbaal geworden (1 Korintiërs 13: 1).

De traditie zegt dat God neerdaalde om de talen te verwarren en de volkeren te verspreiden. Hij verdeelde het volk van Babel in zeventig naties en Hij splitste de ene tong in zeventig talen. Taalkundigen tellen meer dan zeventig gesproken talen in de wereld (zelfs nadat veel talen zijn uitgestorven), en ze verzekeren ons dat het Hebreeuws niet de moedertaal van de mensheid was, maar zelf een afstamming is van een

vroegere Semitische taal. Niettemin beschouwt het jodendom de Hebreeuwse taal als heilig. Hebreeuws is voor het jodendom wat Latijn is voor de rooms-katholieke kerk en wat Grieks is voor de Grieks-orthodoxe kerk. Hebreeuws is de taal van de Thora, de taal van de Schrift, de taal van de gebeden en (samen met het Aramees) de taal van de rabbijnen en onze Meester.

De openbaring van de Torah en het goede nieuws van het Messiaanse tijdperk brengen de verspreide mensheid weer samen in één koninkrijk en één taal. De overlevering zegt dat toen God de Thora sprak op de berg Sinaï, Hij deze in de zeventig talen van de mensheid sprak, zodat de hele mensheid Zijn oproep zou kunnen horen en begrijpen. In de dagen van de apostelen, op de verjaardag van dat wonder, overstijgt de Geest van God opnieuw de taalbarrières die in Babel waren gecreëerd, toen de apostelen op wonderbaarlijke wijze het evangelie in alle talen verkondigden. Het evangelie in alle talen keert de vloek om en roept de mensheid op om terug te keren en zich te herenigen onder het koninkrijk der hemelen.

Hoewel de HERE de generatie van de vloed naar de vier hoeken van de aarde heeft verspreid, komt de Messias om Zijn uitverkorenen in Zijn koninkrijk te vergaderen. De heilige stad, het Messiaanse Jeruzalem, neemt de plaats in van de onheilige toren van Babel. In het Messiaanse tijdperk zullen alle naties de heilige taal van het Hebreeuws spreken: "Want dan zal Ik de volken een gezuiverde lip geven, opdat zij allen de naam van de Heer mogen aanroepen om Hem schouder aan schouder te dienen" (Zefanja 3 : 9).

The Weekly eDrash