

# IK BEN VAN EFRAÏM

Volgens de Bijbel staat vast dat uit Noach alle mensen voortgekomen zijn; hetzij via Sem, Cham of Jafet. Abraham kwam uit Sem. Efraïm kwam uit Abraham, via Izaak en Jacob; dus ook uit Sem.

Nu zijn er tal van Messiaanse gelovigen die er stellig van overtuigd zijn, dat zij deel uitmaken van Efraïm. Maar dan vraag ik mij af: Hoe kan iemand uit Cham of Jafet dan bij Efraïm (dus Sem) horen? Dit kan toch nooit letterlijk! Toch gaan veel goedgegelovige mensen denken dat ze, als ze door Yeshua bij het Israël van God komen, dan bij Efraïm meegerekend worden. Krijgen ze dan ineens Joods bloed? Hoe logisch is die redenering? Stel dat ik uit het nageslacht van Cham of Jafet ben. De kans daartoe is vele malen groter dan dat ik nageslacht van Sem ben. Dan kan ik toch nooit tot Sem gerekend worden! Dus ook niet tot Efraïm!



Hoe zit dat dan? Hoor ik soms niet bij Israël? Als je door Yeshua op de edele olijfboom Israël wordt geënt, moet je dus ook bij een van de stammen horen, niet?

Waarom? De farizeeën waren van Abraham, maar “van Abraham zijn” had voor de Heer geen betekenis (Mat. 3:9; Joh. 8:39 en Mat. 23:13)

*Mat. 3:7 Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Addereengebroad! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, 9 en **denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; ...***

*Joh. 8:39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen.*

*Mat. 23:13 Maar wee u, **schriftgeleerden** en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; **u gaat er immers zelf niet binnen, ...***

Heeft “van Efraïm zijn” dan wel betekenis? Ik geloof dat we ons schuldig maken aan 2 vergissingen:

### **Vergissing 1) is het geloof dat enten een aards gebeuren is.**

Als je een twijgje ent op een olijfboom, dan gebeurt er iets fysieks. Dus is de redenering: als wij door Yeshua geënt worden op de edele olijfboom, gaan we deel uitmaken van het tegenwoordige Israël. En aangezien we geen echte joden zijn en geen deel kunnen worden van Judah, moeten we wel bij Efraïm horen. Maar kan dat ook als je ouders geen nakomelingen van Sem zijn? De hele mensheid stamt af van Noach. Noach had 3 zonen:... Ik ben – net als zovele anderen - nakomeling van Cham of Jafet.

Hoe kan ik dan in de Sem-lijn komen? Hoe kan iemand dan beweren dat ik van Efraïm ben? Ons lidmaatschap ten gevolge van het aannemen van Yeshua betreft niet een aansluiten bij een aards volk!

### **Vergissing 2) is te denken dat God maar één Israël kent.**

Als je Yeshua aanneemt als je Redder, sluit je niet aan bij het Israël dat de wereld ziet, maar bij het "Israël van God" (Gal. 6:16). Zoals Paulus in de Galaten-brief uitlegt dat er een aards Jeruzalem en een hemels Jeruzalem is (Gal. 4:25-26), zo is er ook een aards Israël (het huidige Joodse volk) en een hemels Israël (het volk van God).

Bij Efraïm zijn is van geen nut; je moet bij het Israël van Yeshua zijn!

Marcel Achten (okt. 2020)