

Shalom allemaal,

We trachten in deze studie wat duidelijkheid te brengen wat betreft nieuwe maan, volle maan en bijhorende feestgelegenheden. Dit vanuit een Bijbels inzicht, alhoewel we vaak niet de volle waarheid kunnen ontdekken want **Prediker 3 vers 11 zegt:**



“Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden.”

ישוע

בית-מדרש

Wat is Nieuwe Maan ?

Nieuwe maan is wanneer de maan juist dichtbij de zon staat (0° , gemeten langs de ecliptica). Als echter de maan vanaf de aarde gezien in dezelfde richting staat als de zon, dan is de **verlichte kant van de maan van de aarde afgekeerd en (zien) we dus alleen de donkere kant van de maan. Dit noemen we *nieuwe maan*.**

In feite kan je nieuwe maan **niet** zien !



Wat zegt de Nederlandse Bijbel

Psalm 81:4-5:

“Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag.

Want dit is voor Israël een inzetting, een verordening van Jakobs God.”

Wat zegt de Hebreeuwse Bijbel hierover !

Tiqü bachodesh shofar; BaKeseh L'Yom chag'nu = Blaas op nieuwe maan de shofar (BaKeseh = niet zichtbaar, maar verhuld) op onze feestdag.

Met andere woorden, wanneer de maan **totaal bedekt** is.



We beginnen (en eindigen) de maancyclus bij **nieuwe maan, het moment waarop de maan onzichtbaar is** en spoedig 'als nieuw' zichtbaar zal worden, vandaar de naam.

“nieuwe maan”

1 Sam.20:5:

“David zei tegen Jonathan: **Zie, morgen** is het nieuwe maan; dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag.”

Aan wat kon David **zien** dat het **morgen** nieuwe maan was ?

Tenslotte zei hij “**zie**”

Zou het kunnen dat het aan de **laatste sikkel** was voor de maan onzichtbaar werd ?



Gods feesttijden werden reeds ingesteld in Genesis.

We lezen dit in Genesis 1:14-18:

“En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf **om scheiding te maken tussen de dag en de nacht**; en laten zij zijn **tot aanduiding van vaste feesttijden en van dagen en jaren!** En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.”

“En God zag, dat het goed was.

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:

de vierde dag.”

Nieuwe maan kan je berekenen.



Ongeacht het weertype;

Ongeacht de plaats waar je bent;

Ongeacht de lichtvervuiling;

Ongeacht de luchtvervuiling;

Ongeacht je gezichtsscherpte;

Ongeacht wanneer, desnoods jaren op voorhand.

De Eeuwige maakte de zon, maan en de sterren.

Hij deed ze hun baan beschrijven en liet hun omloop vaststaan.

En God zag dat het goed was !

ישוע

בית-מדרש

De Eeuwige heeft Zijn kalender gemaakt tot aanwijzing van vaste tijden voor dagen, maanden en jaren, zowel voor **zon, maan** als sterren en elk detail heeft zijn doel !



God's cyclus

Jeremia 33:25-26:

“Zo zegt de HEERE: **Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb**, dan zal Ik ook het nageslacht van Yaakov en van Mijn dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Avraham, Yitzchaq en Yaakov zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.”

Exodus 12:1-2:

“De HEERE zei tegen Moshe en tegen Aäron in het land Egypte: **Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.**”

Hier begint dus **de eerste Aviv - Nissan ! Tevens ook nieuwe maan.**

Het begin der maanden.

Hoe ging het in zijn werk ten tijde bij de bouw van de Mishkan – De Tabernakel?

De opdracht aan Mozes lezen we in Exodus 40:1-2:

“De Heere sprak tot Mozes, op de eerste dag (nieuwe maan) van de eerste maand (Aviv-Nisan) moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.” (Dit was dus de opdracht)

(Vervolgens zien we in Exodus 40:34-35 de vervulling hiervan.)

Ex. 40:34-35: “Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid (goedkeuring) van de HEERE vulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vulde.”

Mozes wist gewoon wanneer het nieuwe maan was !

**Volgend overzicht geeft mooi weer wat dit betekent voor het jaar 2025.
Persoonlijk zie ik daar niet veel verschil tussen de wetenschappelijke**

opvatting en de gebruikelijke kalender in het Jodendom. Wel rekening houdend met wanneer de dag begint in Israël. (Als het donker wordt).

Maanstanden 2025 – Feesttijden Israël nieuwe maan en volle maan

ישוע

בית-מדרש

Nieuwe maan en volle maan voor belangrijke feesten Israël 2025.

Wetenschappelijke nieuwe maan	Nieuwe maan volgens Joodse kalender Kaluach	Belangrijke feesten Israël volgens kalender Kaluach
29/01/2025 13:37	30/jan/25	
28/02/2025 1:46	28/feb/25	
29/03/2025 12:00	30/mrt/25	
27/04/2025 21:33	28/apr/25	12 april 2025 Pesach / 14 april 1ste dag Omer
27/05/2025 5:04	28/mei/25	
25/06/2025 12:33	25/jun/25	
24/07/2025 21:12	24/jul/25	
23/08/2025 8:07	21/aug/25	
21/09/2025 21:54	23/sep/25	
21/10/2025 14:25	22/okt/25	2 okt Yom Kippur/ 7 okt Succot/ 14 okt shmini Atzeret
20/11/2025 7:48	20/nov/25	
20/12/2025 2:44	20/dec/25	15 dec 1ste dag Chanukah
		messiaanshetlevendwater.be

Wat zegt de Seder Tov Lehodot hierover (Joodse Siddur - gebedenboek)

- Psalm 81,4: “Voor de koorleider. Met gittit-begeleiding van Asaf.
- Blaast de Sjofar bij het begin van de maand, **als de maan bedekt is** op de dag van ons feest. Want een voorschrift is dit voor Jisraël; een wet van de God van Jaäkov.”

Is het niet zo, dat de wetenschap de Bijbel bevestigt?

Hopelijk wordt het wat duidelijker als de Messias terugkomt en wie weet zal Hij bepalen wanneer het nieuwe maan is !

Een gezegende Rosh chodesh !

www.messiaanshetlevendwater.be