

Opvatting van het woord Shabbat of rustdag in Leviticus.

Tellen tot Shavu'ot.

In het jaar 2005 hadden we een Pesachviering, de veertiende Nisan was toen een zaterdag (23 april) en 15 Nisan een zondag (24 april). Het kerkelijk Pasen werd destijds gevierd op zondag 27 maart 2005 wat bijna een maand vroeger was dan de Bijbelse kalender.

In Genesis 1:14, heeft de Eeuwige **ZIJN vaste feesttijden bepaald**, **Gen 1:14**, Dan zegt God: kome er: lichten aan het gewelf van de hemel om scheiding aan te brengen tussen de dag en de nacht; komen moeten die er als tekenen en **samenkomsttijden**, voor dagen en jaren; **(Naardense vertaling)**

Strong: Moed of moadah: appointed time, place, of meeting

Bijbels gezien is er maar 1 dag die speciale aandacht krijgt als dag en dat is Shabbat, geen zondag. De kerk heeft er iets anders van gemaakt namelijk de zondag. Uiteraard kan Pesach op een zondag uitkomen, maar niet alle jaren ! Je verjaardag is toch ook niet alle jaren op een zelfde dag ?

Overzicht Joode kalender Kaluach 2005. (april)

The screenshot displays the 'Kaluach 3' software interface. The main window shows a calendar for April 2005, specifically the month of Nisan. The calendar grid is color-coded by day of the week: Sunday (white), Monday (light blue), Tuesday (light green), Wednesday (light yellow), Thursday (light orange), Friday (light red), and Shabbat (pink). The grid shows the following events and observances:

- 15 Nisan 5765 (24 April 2005):** Pesach, Havdalah 7:52p, Yehoshua 5:2 - 6:1, Daf yomi: Berachot 55, Venushaim yomi: Shavuot 19, Mishna yomi: Terumat 7:1, Halacha yomi: Orach Chaim 334:27.
- 17 Nisan 5765 (26 April 2005):** Rosh Chodesh.
- 18 Nisan 5765 (27 April 2005):** Fast of first born.
- 19 Nisan 5765 (28 April 2005):** Erev Erev-Pesach Shabbat.
- 20 Nisan 5765 (29 April 2005):** Shvi' Pesach, Day 6 of the Omer.
- 21 Nisan 5765 (30 April 2005):** Shabbat, Shmini Parshat Parah, Tazria Parshat Hachodesh, Shabbat Mevarchim, Metzora.

The sidebar on the left provides 'Day details' and 'Year details'. The 'Year details' section shows that 5765 years from the creation of the world, Chaserah - incomplete (both chesran and haleiv 29 days), Full (leap) - 13 months in the year, Year 8 of cycle 304 of the lunar (small) cycle, Year 25 of cycle 206 of the solar (big) cycle, Ma'asser Sheni (the for Jerusalem), Year four of the shmita cycle, 1935 years from the destruction of our Holy Temple, 57 years from the establishment of the State of Israel, 38 years from the liberation of Jerusalem, and Rosh Hashanah 1 - 1 Tishrei.

The bottom status bar shows the date 21 Nisan 5765, 30 April 2005, Jerusalem, Israel, and Daylight saving time. The system tray shows the time 7:00 and the date 21/05/2023.

Benaming Shabbat

Leviticus 23:11, De eerste chronologische kennisgeving staat in v.11, "... op de dag na de Shabbat zal de priester het wuiven", d.i. de schoof van de eerste vruchten. De frase "de dag na de Shabbat" is letterlijk "van de morgen volgend op de Shabbat." Precies dezelfde uitdrukking wordt gevonden in v.15 "jullie moeten tellen van de dag volgend op de Shabbat..." betekendend dat **de dag voor het bewegen** van de garve de eerste dag is van het tellen van de 49 dagen tot Shavuot.

Hier is het eerste cruciale interpretatiepunt:

Hoe moet het woord "Shabbat" begrepen worden.

Zoals hierboven vermeld, hielden de **Farizeeën** vast aan de stelling dat het de eerste dag van het Ongezuurde Brood betekende (d.i. de 15de van de 1ste maand) en dus bewogen zij de garve op de 16de de dag die zij telden als de eerste dag van de 49 dagen tot Shavuot.

De **Boethusianen** beschouwden het woord "Shabbat" hier als een referentie naar de eerste wekelijkse Shabbat na het begin van het Feest van de Ongezuurde Broden en bewogen dus de garve op de eerste dag van de week volgend op die Shabbat.

De **Qumram** sekte begreep "Shabbat" in deze tekst als zijnde de wekelijkse Shabbat volgend op de laatste dag van het Feest, precies een week later dan de Boethusianen.

Hoe moet het woord "Shabbat" in deze tekst begrepen worden?

Lev.23:15 'Jullie moeten tellen van de dag volgende op de (feestelijke) rustdag van de dag dat jullie de " Omer", bestemd voor de zijdelingse bewegingen gebracht hebben, zeven volle weken moeten het zijn. .16 ' Tot de dag volgend op de zevende week moeten jullie vijftig dagen tellen en dan een nieuw meeloffer voor de Eeuwige brengen.

Ik denk niet dat je een beter voorbeeld kan vinden dan in Jozua.

Joshua 5:10 Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegd waren, vierden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, des avonds, in de vlakten van Jericho, 11 en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterde aren, op dezelfde dag. 12 En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten.

Het is hier dat Leviticus 23:14 cruciaal wordt om de Farizeïsche interpretatie te begrijpen:

14 'Tot op deze dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt; het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen.

Tot de garve is gewuifd voor de Heer, dat is, tot de eerste vruchten geofferd zijn, zal niets van het nieuwe gewas van de oogst van dat jaar mogen gegeten worden. Het graan voor de *matzot* vereist om met het Pesach offer gegeten te worden (Exodus 12:8) kwam van de oogst van het vorige jaar. In het geval toen de Israëlieten voor de eerste keer het Land ingingen, was het hun verboden te eten van gelijk wat van de oogst van het Land tot de schoof aan de priester was aangeboden. Doch de tekst van Joshua 5 is duidelijk: zij aten van de opbrengst van het Land de dag volgend op de Passover, dat is op de 16de van de maand. Dit wordt benadrukt door de frase “**op die bepaalde dag**” om ondubbelzinnig de vervulling van de voorschriften van Leviticus 23 aan te tonen. Dit het geval zijnde, maakt duidelijk dat het offer van de garve op de dag na Passover gegeven was, wat hun toeliet om van de oogst van het Land te eten.

De tekst zegt, “jullie zullen noch brood , noch geroosterd graan noch nieuw gewas eten.

Shalom

messiaanshetlevendwater.be