

Sh'mini (Acht)  
Leviticus 9:1-11:47  
2Samuël 6:1-19  
1 Samuël 28-31

Definiëren Alsjeblief.

Ik reis niet meer zoveel als ik deed, maar ik ben toch nog redelijk wat onderweg. Over een periode van tien jaar zijn er nogal wat interstate wegen die voor altijd in mijn geheugen gegrift staan. Ik weet dat de I-40 van Barstow CA naar Wilmington NC gaat. Niet alleen ken ik de twee eindpunten, maar elke mijl daartussen die ik heb gereden, sommige ervan meerdere keren. Na een tijd beginnen alle snelwegen er hetzelfde uit te zien en zijn ze in feite vrij vervelend. Tegenwoordig probeer ik om van deze betonnen wonderen af te raken en waar het enigszins mogelijk is meer de achterwegen te nemen. Je weet gewoon nooit wat je na de volgende bocht te zien krijgt als je het leven een beetje vertraagd.

Eén ding dat je op kleine wegen meer ziet zijn dieren. Ik houd ervan om naar buiten te kijken en herten te zien grazen of een kudde kalkoenen te zien doen whatever kalkoenen doen. Met meer dieren langs de weg komen er echter ook meer aangereden dieren. Het is tragisch, maar hoe hard Gaia ook probeert om de wetten van de natuur te veranderen, dieren en autobumpers of banden gaan nu eenmaal niet goed samen. Eén ding is constant met aangereden dieren en dat is dat je heel vlug een vlucht buizerds zal zien die krampachtig proberen het ongeluk van die nacht te pakken, het van de weg af te slepen en op te eten. Is het niet gewoon verbazend hoe Elohim in Zijn wijsheid alles voor een doel geschapen heeft? Zelfs nog voor de auto uitgevonden was heeft Hij een manier gecreëerd om de wegen waarop ze zouden rijden schoon te maken zonder dat er één enkele euro belasting moet voor uitgegeven worden.

Nu heb ik in mijn tijd heel wat aangereden dieren gezien en ik had meer dan één ervaring waarbij ik dacht dat een buizerd net iets te lang zou wachten om uit de weg te vliegen of nog erger, als hij in de richting van mijn voorruit vloog. Ik heb het zien gebeuren en de geuren geroken, maar één ding dat ik nooit gedaan heb is mij aan de kant gezet en me bij de buizerd gevoegd voor zijn maaltijd. Waarom vraag je misschien af? Omdat mijn moeder me geleerd heeft dat aangereden dieren niet onder de definitie van het woord "VOEDSEL" vallen.

Nu mag dit allemaal een beetje omslachtig zijn om tot mijn basis punt te komen om het woord voedsel te definiëren, maar ik wou dat je een beetje een beeld voor ogen kreeg. Zoals Brad Scott zou zeggen, " Woorden betekenen iets" en dat kan nooit meer toepasselijk zijn dan in hoe je het woord voedsel definieert. Dat gezegd zijnde, hoe definieer jij het woord voedsel? Is dat bepaald door je cultuur, of door je smaakpapillen? Misschien door de plek in de wereld waar je werd opgevoed. Het is waarschijnlijk dat veel van jouw definitie komt van wat er op tafel werd gezet toen je een kind was. Maar hoe zouden we het woord voedsel werkelijk moeten definiëren? Ik geloof dat we daarvoor naar onze Schepper moeten gaan en Hem vragen wat Zijn definitie is. Ga naar Leviticus 11, het middelpunt van de Torah, het hoofdstuk dat bekend staat als de buik van de Torah. Wat een geweldige plaats om zijn definitie van het woord voedsel te plaatsen, recht in de buik van de Torah!

Dus rijst de vraag waarom de definitie van het woord voedsel van regio tot regio en van land tot land anders is. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel; je krijgt het door het beantwoorden van één vraag, " Wie bepaalt jouw leven?" Als Hij werkelijk ons leven bepaald dan geven we Hem de autoriteit om de woorden die ons leven controleren te definiëren. Vanuit deze visie krijgt het woord voedsel een heel nieuwe betekenis, is het niet? Stel je maar eens even voor hoe anders het leven vandaag zou zijn als Adam en Eva in hun tijd de definitie van het woord voedsel niet hadden veranderd? Eet en eet niet is een constante, eender of je in Het Paradijs of in Leviticus bent.

Het woord voedsel definiëren gaat niet alleen om wat we eten, maar het gaat ook om onze hele houding naar Hem toe. Als we Zijn definitie veranderen in onze definitie maken we onszelf god inplaats van Hem. Als we een voorganger, kerk of religieus systeem toelaten om Zijn Woord te wijzigen, maken we hem tot de god van ons leven. Zie, de buik van de Torah gaat over veel meer dan het niet delen van aangereden dieren met een buizerd!

Als een aparte, maar verwante nota, overweeg dit. Je wordt getroffen door een ziekte en komt, zoals de Schrift het aangeeft voor gebed en zalving met olie naar de leiders van je gemeente. Tijdens het gebed voel je de symptomen van die ziekte je lichaam verlaten en wonder boven

wonder, je bent genezen. Nu is het een goed moment om met je vrienden naar het plaatselijke restaurant te gaan om Zijn goedheid met een maaltijd te vieren. Het menu wordt doorgegeven en de serveerster komt je bestelling opnemen. De specialiteit is varkensribbetjes met een zuiderse saus en een broodje. Het klinkt te goed om het laten voorbijgaan. De volgende dag zie je de symptomen van je ziekte terugkomen. En je dacht dat je genezen was! Misschien was je dat ook, maar door het onreine in je lichaam toe te laten was jij het die de ziekte de vergunning gaf om terug te komen. Zijn woord is Zijn woord. Als we Zijn definities volgen krijgen we zegen, maar indien niet, nodigen we de vloek ervan uit.

Als we Zijn geopenbaard Woord in ons leven nastreven, laten we dan naar de fundatie van de Torah kijken om de woorden te definiëren die dagelijks een invloed op ons leven hebben. Laten we dat doen met het bewustzijn, dat aangezien Hij nooit veranderd, Zijn definitie voor woorden nooit veranderd. Als we dit niet als regel stellen, weet je maar nooit wat je zult gaan denken of doen. Ik bedoel, hoe zou Fluffy smaken op de grill met een beetje zout, peper? NIET!

Mike Clayton [www.joinedtohashem.org](http://www.joinedtohashem.org)  
Ned.vert. S. van Goethem