

Emor "Zeg"
Leviticus 21:1-24:23
Ezechiël 44:15-31
2Korinthiërs 1-6

Tijd voor een terugblik/overzicht

Iedereen die de Torah gelezen heeft weet dat veel geboden en instructies dikwijls herhaald worden. De eenvoudige reden is dat onze Schepper ons heel goed kent. Hij begrijpt hoe wij denken en hoe wij de neiging hebben te vergeten, tenzij dingen herhaald worden en misschien zelfs dan ... In Leviticus 23 krijgen we een overzicht van de Feesten. Laten we kort naar elk ervan kijken als een terugblik/overzicht.

Shabbat – Omwille van Zijn werk in ons leven zouden we rust moeten genieten, zowel geestelijk als fysiek. We moeten stoppen om eindeloos te streven naar onze verlossing. Yeshua heeft dat voor ons volbracht en we rusten in Hem. We moeten ook ons lichaam fysieke rust geven op de Shabbat.

Passover - We herdenken de slavernij waarin we ooit leefden en vieren dat we vrijgezet zijn om een nieuw leven te leven.

Eerstelingen - Zoals Yeshua de eerste was om opgewekt te worden uit de dood, zo zullen wij ook opgewekt worden uit dit leven en Zijn gelijkenis ingaan.

Ongezuurd Brood – Zuurdeeg is een type van zonde. We moeten gelijkvormig worden aan Zijn zondeloos beeld door gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Pinksteren - We vieren de instructies die Hij ons gaf en de Geest die Hij in ons plaatste om ons in staat te stellen in deze instructies te wandelen. Het werk van Passover is niet werkelijk volledig tot ons een nieuwe levenswijze in Torah gegeven wordt.

Feest der Bazuinen – Het leven is een wonderbaar geschenk, maar we kijken uit naar een dag van volkomen herstel. Op een dag zal de Shofar klinken, Zijn familie zal samengebracht worden in Zijn aanwezigheid en we zullen voor altijd bij Hem zijn.

Dag van Verzoening – Terwijl we in dit leven zijn zouden we "onszelf moeten weten te redden met vrees en beven." We moeten ons leven voor Hem leven, wetend dat we op een dag allemaal verantwoording zullen moeten afleggen voor de manier waarop we leefden. Op die dag zullen we alleen staan, niet met vrienden en familie. Op die dag zal het geen belang hebben wat iedereen anders denkt, het enige wat belang zal hebben is wat Hij weet.

Loofhutten of Sukkot – De dag van de definitieve en complete verlossing! De dag waarop al het werk van dit leven voorbij zal zijn. Met zonde zal afgerekend zijn voor alle eeuwigheid. We zullen Zijn volk zijn en Hij zal onze Elohim zijn! Hij zal "Tabernakelen" te midden van Zijn volk en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn.

Je hebt misschien opgemerkt dat de Feesten neigen heen en weer te switchen van het hier en nu naar het hiernamaals. Ik geloof dat daar een goede reden voor is. De Feesten zijn een andere herinnering om te zijn zoals Abraham. Ook al was hij in deze wereld, hij was nooit gehecht aan deze wereld. Hij was altijd op zoek naar een stad waarvan de bouwer en de maker Elohim was. De Feesten zouden ons dit leven moeten doen leven in vrees en eerbied voor een Heilige Schepper en om altijd een oog op de Oostelijke Hemel en de eeuwigheid gericht te houden.

Met de wereldsituatie zoals ze nu is, word ik herinnerd aan het Joodse volk dat de Warschau getto's beleefde. Toen hen gevraagd werd of ze in het getto Shabbat hielden zeiden ze, "Het is niet dat wij Shabbat bewaarden, maar Shabbat bewaarde ons." Ik vraag me af of ook van ons op een dag zal opgevangen worden dat we zeiden dat tijdens de verdrukking het niet was dat wij de Feesten bewaarden, maar dat de Feesten ons bewaarden?

Mike Clayton www.joinedtohashem.org
Ned.vert.S. Van Goethem