

Joined To HaShem Newsletter

Mike Clayton

Torah Commentary

Bo (Go)

Exodus 10:1-13:16

Jeremiah 46:13-28

Luke 2:22-24

John 19:31-37

Revelation 8:6-9:12; 16:1-21

Back To The Garden

This is the Torah portion many of us have been waiting for. In it we see the first Passover. Or do we? I do not see it as the first, but rather the first time Passover was given a name.

It is speculation on my part and I am not asking everyone to agree with me, but please allow me to state my case. I believe the first Passover was in The Garden. The setting is Adam and Eve have sinned and have covered themselves with fig leaves. Now a fig leaf may be quite large, but when you are using them as clothes, well, you get the picture. The Scripture records The Creator Himself slew an animal and made coverings for Adam and Eve. This is an amazing thought to me. The One who created all living beings was the first to kill one of those beings so that in the end true life could be restored. Ponder that one for a while!

I also believe when Abraham took Isaac to Mount Moriah that it was on the date we now look at as Passover. We see it was not the first time Abraham had done a sacrifice of this kind, as Isaac, probably being familiar with the sacrifice, was asking where the lamb was. I have a feeling that Abraham saw the much bigger picture and was uniting his faith to a lamb that was, that is and that will be. It is the promise Yah made in The Garden, which we are to never lose sight of.

With this thought in mind, could it be that Passover was not being instituted in Egypt, but being restored in Egypt? Selah. So why are the Hebrews slaves in Egypt? Was it possibly because they had lost sight of the promise of The Garden which was about to be restored and given the name of Passover?

Torah Commentaar

Bo (Ga)

Exodus 10:1-13:16

Jeremia 46:13-28

Lukas 2:22-24

Johannes 19:31-37

Openbaring 8:6-9:12; 16:1-21

Terug naar de Hof

Dit is het Thora-gedeelte waar velen van ons op hebben gewacht. Daarin zien we het eerste Pesach. Of niet soms? Ik zie het niet als het eerste, maar als de eerste keer dat Pesach een naam kreeg.

Het is speculatie van mijn kant en ik vraag niet iedereen om het met mij eens te zijn, maar sta mij toe om mijn zaak te bepleiten. Ik geloof dat het eerste Pesach in De Hof was. De achtergrond is dat Adam en Eva hebben gezondigd en zich met vijgenbladeren hebben bedekt. Nu kan een vijgenblad vrij groot zijn, maar als je het als kleding gebruikt, nou ja, dan begrijp je het wel. In de Schrift staat dat de Schepper zelf een dier doodde en bedekkingen maakte voor Adam en Eva. Dit is een verbazingwekkende gedachte voor mij. Degene die alle levende wezens schiep was de eerste die een van die wezens doodde, zodat uiteindelijk het ware leven kon worden hersteld. Denk daar maar eens over na!

Ik geloof ook dat toen Abraham Isaac meenam naar de berg Moriah, dat het op de datum was die we nu als Pesach beschouwen. We zien dat het niet de eerste keer was dat Abraham zo'n offer bracht, want Isaak, die waarschijnlijk bekend was met het offer, vroeg waar het lam was. Ik heb het gevoel dat Abraham het veel grotere plaatje zag en zijn geloof verbond aan een lammetje dat was, dat is en dat zal zijn. Het is de belofte die Jah in De Tuin heeft gedaan, die we nooit uit het oog mogen verliezen.

Zou het, met deze gedachte in het achterhoofd, kunnen zijn dat Pesach niet in Egypte werd ingesteld, maar in Egypte werd hersteld? Selah. Waarom zijn de Hebreeuwse slaven dan in Egypte? Was het misschien omdat ze de belofte van De Hof, die op het punt stond te worden hersteld, uit het oog verloren hadden en de naam Pesach kreeg?

As we read, anyone who slaughtered their lamb, placed its blood upon their door, and ate of its flesh would be protected from and delivered from Egypt. Question: Was the work being done on that infamous night a work to restore what they had forgotten, or faith in the promise given many years before? Perhaps it was a little of both.

Just as it was for the Hebrews then, it is for the Hebrews now. When we lose sight of The Lamb Who was, Who is and Who will be, we also find ourselves in bondage and slavery. No, we may not be out cutting straw and making bricks, but bondage comes in many forms.

What is the Hebrew Roots/ Messianic movement about today? Is it truly about us "Getting it all right?" How is that working out? Maybe, just maybe it is about us coming back to focus on the promise of redemption which is tied to a Lamb. Maybe if we focused on Him, we too would find our bricks of bondage crumbling behind us and our thoughts of "Home" becoming more of a reality than merely a dream.

Zoals we lezen, zou iedereen die zijn schaap slachtte, het bloed op zijn deur aanbracht en van zijn vlees at, beschermd worden tegen en verlost worden uit Egypte. Vraag: Was het werk dat tijdens die beruchte nacht werd gedaan, een werk om te herstellen wat ze waren vergeten, of geloof in de belofte die ze vele jaren eerder hadden gedaan? Misschien was het een beetje van beide

Net zoals het toen voor de Hebreeën was, is het nu voor de Hebreeën. Als we het Lam dat was, Dat is en Dat zal zijn uit het oog verliezen, bevinden we ons ook in gebondenheid en slavernij. Nee, we zijn misschien niet bezig met het snijden van stro en het maken van bakstenen, maar slavernij is er in vele vormen.

Over wat gaat de Hebreeuwse Wortels/ Messiaanse beweging vandaag de dag? Gaat het echt over ons "om alles in orde te krijgen?" Hoe gaat dat in zijn werk? Misschien, maar misschien gaat het erom dat we terugkeren om ons te concentreren op de belofte van verlossing die verbonden is aan een Lam. Misschien als we ons op Hem zouden concentreren, zouden ook wij onze bakstenen van de slavernij achter ons zien afbrokkelen en zouden onze gedachten over "Thuis" meer werkelijkheid worden dan alleen maar een droom.