



Het Joodse volk komt "Home".

een grote Aliya naar Israel

*"Hij brengt bijeen wie uit Israëel verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda brengt Hij
tesamen van de vier uiteinden der aarde." - Jesaja 11-12*

Aktie "Uw volk is mijn volk"

Een initiatief in donkere tijden met als doel directe hulp te bieden aan scholen en schoolgaande kinderen in Erets Israel .

Door onze schoolactiviteiten, verspreid over heel Israel, kwamen we ook in
contact met vele gezinnen,
zagen we de armoedige omstandigheden van schoolgebouwen en de nood
van vele schoolgaande kinderen.

We besloten daarom naast onze edukatieve aktiviteiten ook hulp te geven bij
het opknappen van de klaslokalen. uitdelen van
schoolspullen en kleding.

Zo is deze aktie "Uw volk is mijn volk" geboren.
We doen we een beroep op u om samen met ons,

**de kinderen, net als de olijfbomen,
een kans te geven te wortelen in Israel.**

Wat is ons aktie plan voor het nieuwe schooljaar?

We beginnen met het opknappen van scholen in achterbuurten van Beersheva en met het uitdelen van hulpgoederen aan de arme gezinnen in deze wijken.

De steden, Lod, Netivot, Tel Aviv, Haifa, Asdod, Jeruzalem, Kirat Gat en Natanya staan daarna op onze lijst.

Wat kunt u doen en hoe kunt u of uw gemeente een actieve medewerker worden en een Jad, een hand geven?

1. Adoptie SCHOOL, een financiële bijdrage , - 2500 euro
Dit betekent het helpen financieren van een basis opknopbeurt in de scholen en klaslokalen.
2. Adoptie KIND, financiële bijdrage maandelijks , - 18 euro
Deze steun is voor de eerste basis benodigheden zoals schoenen, kleding en schoolspullen.
3. Adoptie Bijdrage-financieel en 'Vollontiers' werk.



Voor meer info kunt u mij, Tamar Manor mailen.
dutchfarm.manager@gmail.com of bellen -058-7879000.

Uw bijdrage kunt u storten via de **stichting Ammeech Ammi**.
De stichting A.A. heeft een erkende ANBI en giften zijn fiscaal aftrekbaar,

ING 43 58 913, Adres: Koninginnelaan 150a Soest, 3762 DE
met vermelding, DutchFarm - Uw volk is mijn volk.

Een groet uit de Negev en update.

Onze derde Tsimmer is klaar en heeft een prachtige pergola met fantastisch uitzicht.
Een uniek plekje om tot rust te komen en Israël te proeven.
U bent altijd van harte welkom op de Dutchfarm voor een lekker kopje koffie.

Lehitraot, shalom

Uzi en Tamar Manor , Dutchfarm, moshav Sde Tzvi, Israël